



Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda

Aug.-Sep./2019

**‘...door te luisteren komt men tot geloof,
en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’
Romeinen 10.17**

Vijf manieren om het meest van een preek te leren

De kunst van het luisteren is misschien wel de belangrijkste vaardigheid die een christen moet ontwikkelen, omdat het christendom ten diepste draait om het Woord van God. God Zelf is immers het Woord (Johannes 1:1) en het Woord is vlees geworden (Johannes 2:1). Als God het Woord is, kunnen we gerust stellen dat het erg belangrijk is hoe wij daar naar luisteren. Bovendien kun je alleen tot geloof komen door van God te horen (Romeinen 10:14) en vervolgens door het te horen tot volwassenheid te groeien (Mattheüs 13:23). Ook in het Oude Testament wordt er gesproken over het Woord. ‘In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten.’ (1 Samuël 3:21). Begrijp je het? Je kunt God zien door middel van het gehoor. We kunnen zien door te luisteren. Je kunt God zien door te luisteren. Ben je nog niet tot Christus gekomen? Of ben je dat al wel, maar ben je gefrustreerd en verward omdat je bij jezelf nog niet zoveel groei ziet? Dan durf ik haast te stellen dat jouw probleem ‘m zit in het feit dat je niet luistert zoals het zou moeten.

Hier volgen een paar adviezen om goed te luisteren naar een predikant of naar het Woord van God in welke hoedanigheid dan ook.

1. Blijf binnen bereik

Zacheüs kon met Jezus in contact komen doordat hij in de boom geklommen was. Wanneer de grond buiten het bereik van de zaaier ligt, zal het zaad er niet bij kunnen komen. Om dit te begrijpen, hoef je geen raketgeleerde te zijn. Zorg dat je regelmatig Gods Woord onder ogen hebt. Probeer iedere dag een paar minuten stille tijd te houden met de Bijbel erbij en zorg er uiteraard voor dat je iedere zondag naar de kerk gaat. Blijf binnen het bereik van Gods Woord.

2. Wees gericht om iets te ontvangen

Het goede nieuws is dat het Woord van God iets bovennatuurlijks is. Het is levend, krachtig, dringt diep tot ons door en is goed voor ons (Hebreeën 4:12). Het zal altijd zijn doel bereiken (Jesaja 55:11). Luister daarom dus vol verwachting. Misschien ben je niet altijd even enthousiast over het onderwerp of de dominee, maar houd je aandacht erbij en blijf enthousiast. Het gaat toch ook om de pizza en niet om de bezorger of de doos waarin de pizza zit?!

3. Zorg dat je het begrijpt

De gelijkenis van het zaad (Mattheüs 13:23) laat zien dat je Gods Woord niet alleen moet horen, maar ook moet begrijpen. Maak notities, download de preek en luister 'm opnieuw, bespreek het in een kleine groep of duik opnieuw de Bijbel in. Wat je ook doet, zorg dat je het begrijpt.

4. Horen én geloven

Hebreeën 4:1-3 spreekt over twee soorten mensen die dezelfde boodschap horen. De ene groep had er groot voordeel van. De andere dacht dat het een waardeloze boodschap was. Wat was het verschil? Slechts bij één groep leidde het gehoorde Woord tot geloof. Als je luistert, wees er dan van verzekerd dat God Zich tot je hart richt en zet jezelf ertoe om het Woord te ontvangen en het te gehoorzamen met vreugde en overtuiging. Niet omdat je móet, maar omdat het mág. God zit niet te wachten op blinde gehoorzaamheid vol tegenzin. Hij kijkt uit naar geloof!

5. Breng het in de praktijk

Het verschil tussen de wijze en de dwaze bouwers in Mattheüs 7 is dat de ene bouwer het Woord ook daadwerkelijk in praktijk brengt en de andere niet. Als je het Woord hoort, maar het niet gehoorzaamt, dan bouw jij jouw leven en geloof op het zand en ben je voortdurend onzeker of het christelijk geloof wel écht zo zinvol is.

Dus: als je een boodschap over vergeving hoort, maar je vergeeft niet, dan kan je huis in elkaar storten. Jakobus vergelijkt het met een man die in de spiegel naar zichzelf kijkt, vervolgens wegloopt en meteen al weer is vergeten hoe hij eruit ziet (Jakobus 1.23). Je zult onzeker zijn over wie je bent en over wie God is. Wees gehoorzaam, breng het in de praktijk, dan zul je groeien in geloof.

Aangepast door Pr. Roberto Verburg

KERKDIENTEN

Diensten	Voorgangers		Collectes
18/08	9:30uur Broeder Jacques de Best en Missionaris Ankie van der Meer	P	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Nicolaas Nienhuys	H	
25/08	Diensten met Heilig Avondmaal		
	9:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Isabella Gomes Treur	P	AASC <i>H.A.: Diaconie</i>
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Katia Loman	P	
01/09	9:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho	P	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Willem Bouwman	P	
08/09	9:30uur Ds. João Los	P	<i>Diaconie</i>
	19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho	P	
15/09	9:30uur Ds. William Lane	P	AASC
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Rein Barkema	H	

04/09 20uur Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Roberto Verburg, in Shalom.

UIT DE KERKENRAAD

Juli was een vakantie maand voor veel gemeenteleden. Verschillende gezinnen zijn er even op uit getrokken om elders te genieten. Anderen zijn in Castrolanda gebleven om hier van de rust te genieten. Het is fijn om actief bezig te zijn en ook om even uit te rusten van de vele werkzaamheden. We danken God dat er voor beiden plaats is. Pastor Roberto en zijn gezin zijn er ook een week op uit getrokken om van hun werkzaamheden in de gemeente uit te rusten.

Familie Ricardo Gouvea

We ontvingen het trieste bericht dat het echtpaar Ricardo en Lilia Gouvea niet meer in staat is om het uitgebrachte beroep in de gemeente Castrolanda uit te voeren. Dat vinden we allemaal heel jammer. Vooral omdat de reden daarvan de gezondheidstoestand van Lilia is. Zij moet worden behandeld tegen kanker. We begrijpen dat het in dit geval voor hen het beste is om in Canada te blijven, waar Lilia ook ondersteuning heeft van familieleden. Laten we bidden dat God Lilia en ook Pastor Ricardo steunt in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Kerkdiensten

Ook in de vakantie werden er op elke zondag twee diensten gehouden. We danken God dat wij de gelegenheid hebben om God in vrijheid elke zondag opnieuw te aanbidden. Het is een groot voorrecht om elke week, in gemeenschap, te kunnen beginnen met dienst aan God om zo gevoed en aangemoedigd te worden door gebeden, liederen en meditatie over Gods Woord. De meeste diensten werden geleid door Pastor Roberto Verburg en Ev. Ezequiel de Carvalho. We hadden echter ook de deelname van dominees uit andere kerken. Op zondag 23 juni ging Dr. Catito Grzybowski voor in de ochtenddienst. In deze dienst sloot hij de reeks lezingen over het christelijke gezin die hij samen met zijn vrouw Dagmar gehouden heeft, af. Dezelfde zondag hadden we ook kerkelijke visitatie door Pastor Elton Luithardt, uit de IER Arapoti, die voor ging in de avonddienst.

Op zondagavond 30 juni hadden we een speciale dienst met deelname van een groep vrouwen die meegedaan hebben aan de bijeenkomsten waar ze leerden over het gebed. Verschillende zusters vertelden in deze dienst wat ze op de bijeenkomsten hadden geleerd. Dit was een mooie gezegende dienst.

Op zondag 21 juli leidde Pastor Johnston d'Araujo, die zijn theologische studie aan de Faculteit in Kampen afrond, de ochtenddienst. Pastor Raul Sietsma van IER Carambei Colônia, ging in het Nederlands voor in de avonddienst.

Ledenlijst

Attestatie werd aangevraagd door Cristine Elizabeth Groenwold Uliano naar de IPB van Caieiras en Tatiana de Jager Dijkstra naar de IER Carambei Colônia.

Drie families werden verblijd met de komst van een kleine baby: in het gezin van Rivan en Gabriela Salomons werd op 27 juni de kleine Gael Padilha Salomons geboren; in het gezin van Guy en Fernanda Canto werd op 5 juli Enrico Barkema Canto geboren; in het gezin van Timotheo en Camilla Silveira werd op 10 juli Davi Loman Silveira geboren. De hele gemeenschap verblijd zich samen met deze gezinnen.

Aan het begin van deze maand, op 3 juli, ontving de gemeenschap het trieste bericht van het overlijden van onze zuster Harmina Kruiuzenga Noordegraaf. God riep haar tot zich. We zullen haar missen, ook omdat ze al zolang in ons midden heeft gewoond. Haar begrafenis vond plaats op 4 juli in de IER Arapoti, waar de dienst werd gehouden door Pastor Roberto Verburg.

Activiteiten

Tijdens de maand juli lagen ook veel activiteiten van de DEC stil. Toch hadden de kinderen op de zondagen tijdens de diensten wel een moment van bijbelvertelling. We danken de vrijwilligers die met hun gave onze kinderen op een andere manier hebben kunnen vertellen, uit de prachtige Bijbelverhalen.

Op 15, 16 en 17 juli organiseerde het Departament van Evangelisatie – DE, de jaarlijkse EBF. Elders in de blad kunt u daar meer over lezen.

We hadden deze maand twee keer een gebedsbijeenkomst. Op 25 juli, 20 uur was de bijeenkomst voornamelijk gericht om voor de kerk te bidden terwijl de bijeenkomst op 31 juli, 14 uur meer de aandacht schonk aan missiewerk en de vervolgde kerk. Dit zijn zeer gezegende momenten waarin we in kleine groepen

kunnen bidden voor Gods werk, zowel hier in de gemeenschap als in andere delen van de wereld. Jammer, dat er nog maar weinig gemeenteleden zijn die deelnemen aan deze zo gezegende momenten waarin we samen God zoeken. Als u mee wilt doen bent u hartelijk welkom. Deze gebedsbijeenkomsten worden 's zondags op de muur in de kerk bekendgemaakt.

Gebeden

We hebben altijd Gods zorg nodig in ons leven. Want in alles zijn we volledig van Hem afhankelijk. Laten we ons leven en dat van onze broeders in de handen van God leggen. Er zijn broeders en zusters in onze gemeenschap die speciale zorg van God nodig hebben, of het nu gaat om gezondheid, bezorgdheid, eenzaamheid, een relatie of nog iets anders. Laten we voor hen bidden.

GEMEENTE



Portas Abertas
Servindo **crístãos** perseguidos

Nossas orações alcançaram a Coreia do Norte

Não temos como dimensionar o impacto das nossas orações. Se *a oração de um justo é poderosa e eficaz*, como diz Tiago 5.16, imagine mais de 1 milhão de pessoas orando por uma única causa! Foi isso que aconteceu no Domingo da Igreja Perseguida (DIP), no dia 16 de junho, em que mais de 10.700 igrejas em todo o Brasil se mobilizaram para orar e agir em prol dos cristãos perseguidos no país mais fechado ao cristianismo do mundo, a Coreia do Norte. O DIP 2019 bateu o recorde em participação. Por meio de parceiros como você, o fardo da perseguição pode se tornar mais leve.

* Oferta IER Castrolanda para Missão Portas Abertas = R\$ 4.244,00

“Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.” Ap 2.10

Encontrão dos Club's

No dia 22 de junho, 22 jovens de nossa Igreja, entre 11 a 14 anos, participaram do Encontrão, em Arapoti.

Pela manhã, participação e testemunho do youtuber Leozão com o tema **QUANDO AS COISAS NÃO SAEM DO NOSSO JEITO**. Podemos contar com Deus em todas as nossas preocupações.

Foi servido almoço aos participantes e para a tarde estava programada uma recreação muito divertida.

Participaram no total 105 jovens das IER's de Carambeí, Tibagi, Itararé, Castrolanda e Arapoti. Dia abençoado em comunhão com amigos!!! Valeu a participação de todos!!!

Agradecemos aos líderes que organizaram e dedicaram seu tempo para este encontro.

Para o ano que vem já fomos convidados por Tibagi.

"Entregue as preocupações ao Senhor." Sl 55:22a

✓Relatório feito por Yasmin Endo

EBF

Durante as tardes dos dias 15, 16 e 17 de julho, na Escola Evangélica, aconteceu a **Escola Bíblica de Férias (EBF) edição 2019**.

Ao todo, 208 crianças de 3 a 14 anos, puderam ouvir a palavra de Deus através das lindas histórias contadas pela Professora Zuleide e louvar ao Senhor com a ajuda do Professor Jeferson.

Foram servidos bolos de chocolate, doados pela comunidade, salgadinhos e achocolatados doados pela Cooperativa Castrolanda e no último dia as crianças puderam se deliciar com pipoca e algodão doce.

As três tardes foram repletas de muita alegria e diversão, contando também com atividades em sala para realização de trabalhos relacionados às histórias bíblicas contadas.

Este ano, tivemos a participação de várias crianças da Escola Evangélica e da Comunidade, sendo estas 34%, outras 26% foram das regiões do Capão Alto e Tabor, 22 % da região da Ilha e 17% do Cruzeiro.

Gostaríamos de dizer nosso muito obrigado a todos os voluntários que nos ajudaram nos preparativos, durante a EBF, e a todas as pessoas que deram seu apoio através de orações e bolos. Que possamos juntos continuar, com amor, fazendo a obra do Senhor.

*"Eduque a criança no caminho em que deve andar,
e até o fim da vida não se desviará dele."* Provérbios 22.6



CANTATA DE NATAL

Coral Hosanna

Venham participar,
precisamos de participantes de todas as idades!
Os ensaios começam na segunda-feira, dia 19/08 às 20h.

Bem-vindos!

BLOEMEN IN DE KERK

Augustus	18/08	Fam. Jan Ate de Jager
	25/08	Fam. Jacob de Jager
September	01/09	Fam. Frederika de Jager
	08/09	Fam. Frans de Jager
	15/09	Johanna de Jager
	22/09	Fam. Wybe de Jager
	29/09	Fam. Catharina de Jager



KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER (09:30 - 10:30uur)

Augustus	20/08	Dinsdag	Jan en Netta Deen
	22/08	Donderdag	Geesje Loman en Antje Rabbers
	27/08	Dinsdag	Gea Groenwold en Christina Rabbers
	29/08	Donderdag	Gezina Rabbers en Claudia v/d Riet
September	03/09	Dinsdag	Jan en Rietje Bouwman
	05/09	Donderdag	Lucas en Hilly Salomons
	10/09	Dinsdag	Rein en Janny Barkema
	12/09	Donderdag	Ubel en Menna Borg
	17/09	Dinsdag	Geertje Salomons en Janneke v/d Riet
	19/09	Donderdag	Tina Wolters en Henrieta Rabbers
	24/09	Dinsdag	Klaasje Bouwman en Henny Kiers
	26/09	Donderdag	Roelf en Jantje Kassies



Spelletjesmiddag in **Lar Eben Haëzer**: vrijdag **13/09/19** om 15 uur.

SECRETARIAAT

Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.

Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot **05 september 2019**.

Site: castrolanda.ierb.org.br



AUGUSTUS

- 18/aug Valéria Camargo, Mariana Strijker
Thiago van der Vinne
- 25/aug Maria Luiza Barkema, Johanna Farias
Murilo Groenwold en Jacob K. Los

SEPTEMBER

- 01/sep Alice Strijker, Mariana Baldissera
Douglas de Farias
- 08/sep Catharina de Jager, Karine Rabbers
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
- 15/sep Willemien Strijker, Mariana Strijker
Stella Bosmuller
- 22/sep Valéria Camargo, Johanna Farias
Bruna Groenwold en Rebeca van der Vinne
- 29/sep Maria Luiza Barkema, Alice Strijker
André Bouwman en Daniel Loman

GEFELICITEERD JARIGEN !

26/08	Cecília Johanna Strijker	4
03/09	Thomas Swart Bösmüller	9
09/09	Eloysa Jeane Rabbers	10
09/09	Bianca Carvalho Petter	6
12/09	Albert Reinder Barkema Neto	2
13/09	Clara Emilia Strijker	2
25/08	Sra. Fokje Fokkema de Jager	83
28/08	Sr. Reinder M. Barkema	80
03/09	Sra. Trijntje Kiers Salomons	80
14/09	Sr. Teunis J. Groenwold	71

EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD ! OM MET HEM TE LEVEN,
MET HEM TE GENIETEN, EN MET HEM TE DELEN !

CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-4513 / rcverburg@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Koster Luiz: 99968-7727

DAG VAN RUST: Op maandag: Ev. Ezequiel
Op woensdag: Ds. Roberto