



“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.”

2 Korintiërs 7:10

Het verdriet dat ons brengt tot inkeer is voor het leven en een gemis voor de zonde. De Heilige Geest en het Woord van God werken in het hart van de mensen, en maken ons bewust van de zwaarte van de zonde en veroorzaakt een reactie van afwijzing aan hem.

Het woord van Johannes de Doper is: **“Kom tot inkeer, want het koninkrijk des hemels is nabij”** (Mat. 3:2). Gods vergeving stond beschikbaar, maar de mens moest afkeer voelen voor zijn zonde. Moest de noodzaak voelen van de goddelijke vergeving. De inkeer stimuleert ons om veranderingen te zoeken. Een draai van 180° in ons leven. Het is geen echte inkeer als er geen verandering van gedrag is.

Hier zou ik graag een klein verhaal willen vertellen van het missionaire werk. Op visite bij een familie voor een bijbelstudie in het jaar 2000, vond ik een heel bedroefd echtpaar. Ik voelde me niet helemaal op mijn gemak in dat huis, tot ik een vraag hoorde van de vrouw des huizes: **Heb je tijd?** - Ik antwoorde van ja e zij voegde toe: **Het wordt een lange nacht. Want ik ben heel erg verdrietig, en hou het niet langer meer vol om deze lading te dragen.** Haar echtgenoot kon niet eens naar haar kijken. Ze waren beide diep verdrietig e na veel huilen vertelde ze me wat de oorzaak daar van was. Ze had een abortus gepleegd en kon niet langer met deze zonde samen leven; haar verdriet was heel groot. Op die avond, met veel tranen, hebben ze hun zonde aan God bekend, bekeert gingen ze neder tot God. Het verdriet werd vervangen door een mooie glimlach; blijdschap en vrede stonden uitgedrukt op hun gezichten want ze mochten de vergeving en Gods liefde voelen over hun leven.

Een eerlijke inkeer is geen gevoel, maar een actie. Is onze denkwijze te veranderen. Als we denken volgens Gods woord, dan zullen onze gevoelens en onze meningen op één zelfde lijn staan met het Woord van God en zullen die ons naar de goede richting leiden, en het gehoorzamen aan God en zijn woord geeft ons leven.

Heb jij wel eens een echte inkeer gehad in jou leven? Dan ben je een kind van God! Jou werk is verkondigen zoals Johannes de doper: **“Kom tot inkeer, want het koninkrijk des hemels is nabij.”**

En jij kunt dezelfde blijdschap voelen als bovenstaand echtpaar. Laat bedroefheid jou leven niet omvangen, laat Christus het wassen met zijn bloed en je zult gelukkig zijn, vrede hebben en een eeuwig leven met God.

Ev. Ezequiel de Carvalho

KERKDIENSTEN

Diensten	Voorgangers	Collectes
13/08	9:30uur Ds. Roberto Verburg Doopdienst Lezing: Timotheo Silveira	P AASC: CACJ, CDC en PROSAR
	19:30uur Ds. Alexander Busch Lezing: Isabella Noordegraaf	P
20/08	Diensten met Heilig Avondmaal	
	9:30uur Ds. Alexander Busch Lezing: Jonathan Groenwold	P <i>Evangelisatie</i> H.A.: <i>Diaconie</i>
	9:30uur Dienst in Lar Eben Haëzer Ds. Roberto Verburg	H
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Nicolaas Nienhuys	H
27/08	9:30uur Ds. Alexander Busch Lezing: Julian v/d Riet	P AASC: CACJ, CDC en PROSAR
	19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho Lezing: Katia Morsink	P
03/09	9:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho Lezing: Willem Bouwman	P <i>Evangelisatie</i>
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Rein Barkema	H
10/09	9:30uur Ds. Alexander Busch Lezing: Willem Strijker	P <i>Diaconie</i>
	9:30uur Dienst in Lar Eben Haëzer Ds. Roberto Verburg	H
	19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Taeke Greidanus	H

17/09	9:30uur	Ds. Libório Kissman – IER Carambei	P	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Willy Boer	H	
24/09	9:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Christa Bouwman	P	<i>Zendingsprojecten van de Synode</i>
	19:30uur	Ds. Alexander Busch Lezing: Debora Noordegraaf	P	

VAN DE KERKENRAAD

Johannes 6.35: *'Ik ben het brood dat leven geeft', zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben'.*

Na de periode van de schoolvakanties, neemt het leven weer zijn normale gang, evenals de kerkelijke activiteiten. De bijbel studiegroepen komen weer bij elkaar, cursussen zoals: Aliança para Casais, Homem ao Máximo en Mulher Única worden voorbereid om binnenkort weer van start te gaan. De Catechesatie, Club's en de jeugd van de JUC zijn al weer druk bezig, en de Belijdenis Catechesatie heeft haar eerste bijeenkomst al gehad. Dat al deze activiteiten onder Gods zegen mogen worden gehouden.

Fé e Café: De Evangelisatie Comissie organiseert een ontbijt met woord en zang tijdens de Agroleite op zaterdag 19 augustus vanaf 08:00. De heer Jorge Nishimura, voorzitter van het machinebedrijf Jacto, tevens oprichter van de UDF-Universidade da Família, deelt zijn levensverhaal met ons. De muziekgroep Kyrios zal optreden en christelijke liedjes zingen tot lof aan onze God. De opbrengst van deze morgen zal bestemd worden aan de APAE en de Asilo São Vicente de Paulo. Koop uw entree kaartje en kom een kopje koffie met allen drinken, en God loven met woord, zang en gebed.

September Zendingsmaand: De Synode heeft besloten dat de maand september jaarlijks de maand van de Zending zal zijn. Laten we dit onderwerp eens onder de loep nemen, er over praten en ook erover nadenken. We zullen informeren en geïnformeerd worden over hoe en waarmee de zending binnen onze synode mee bezig is, op de verschillende plaatsen, welke mensen er bij betrokken zijn, en wat ons dat kost aan inspanning. Om dit mogelijk te maken, zullen alle vier zondagen van september een andere invalshoek hebben, met als doel dat de gehele gemeente kennis krijgt van het zendingswerk. En de laatste zondag van september zal eindigen met de collecte die bestemd is voor het

zendingswerk van de synode. Het voorgestelde thema is: ***‘Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God staat je terzijde.’*** 1 Kron. 28:20.

Gebed

In ons gebed, denken we aan hen die verdriet hebben wegens sterfgeval in de familie, en vergeten we ook niet degenen die ziek of herstellend zijn, of door een moeilijke periode gaan. Wij bidden dat God ons allen mag troosten en nabij zijn. Amen.

Secretaris Geraldo H. Morsink

Lar Eben-Haëzer

Onze dank aan de hele gemeente die op één of ándere manier ons geholpen heeft in de koektent tijdens de zeskamp, of met donaties van contant geld, voedsel, of met uw werk, het was een succes!

We willen ook degene die ons hebben gesteund met maandelijkse donaties, verjaardagscadeautjes en de dames van de Café Hollandês bedanken. En speciaal danken we u voor uw tijd om even een kopje koffie in de Lar te drinken, elke dinsdag en donderdag.

Al deze acties geven ons de overtuiging dat het tehuis erg belangrijk is voor de gemeente.

We moeten meer inwoners werven om financieel zelfstandig te zijn en niet afhankelijk te blijven van donaties van de kerkleden en de in Castrolanda gevestigde coöperaties. In 2014 werden de statuten veranderd, waardoor mensen van buiten onze gemeente ook toegang tot het tehuis kregen. De aanvraag van deze mensen voor een plaats in het tehuis, wordt steeds groter.

We willen graag weten of er leden van onze gemeente zijn die graag bij ons zouden willen komen wonen en genieten van de faciliteiten en de zorg van onze tehuisploeg. Als iemand eenmaal naar de Lar verhuisd, mag men er zo lang blijven wonen als men het wil. Als we toestaan dat meerdere mensen van buiten de gemeente in de Lar komen wonen, is er misschien geen ruimte meer voor mensen van de gemeente zelf. Wij geven aanvulling op een andere cultuur, omdat we graag willen dat de Lar een plaats van integratie en welzijn moge zijn.

Commissie Lar Eben Haëzer

Prezados Membros da IER Castrolanda

Agradecidos a Deus chegamos ao meio deste ano de 2017, agradecendo também aos membros que responderam ao chamado em contribuir financeiramente para com as obras e trabalhos da IERC.

Assim sendo pedimos encarecidamente a todos, que verifiquem se suas contribuições anuais de 2017 estão em dia, em especial aqueles que parcelaram as mesmas.

Assim poderemos dar continuidade aos trabalhos da Igreja em prol da comunidade durante o decorrer do ano com tranquilidade. Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da IER Castrolanda.

Muito obrigado.

Dpto. Financeiro da IERC.

Dados bancários da IERC, para depósito de contribuições:

Sicredi Agência 0730 c/c 97026-3

Bco. Brasil Agência 0485-5 c/c 4644-2

Coop. Castrolanda Matrícula 120

Favor identificar o depósito!

GEMEENTE



Data: 02/09/2017
Hora: das 9 às 17 horas
Local: Shalom
Custo: R\$ 50,00
Informações e inscrições:
Annie (99900-2212) e
Rolinda (99911-4939)

“AMME Evangelizar” é a Agência Missionária de Mobilização Evangélica, um ministério brasileiro, com o propósito de ajudar igrejas evangélicas a cumprir a sua missão de evangelizar todo mundo. Mais informações sobre **AMME** em www.ammeevangelizar.org

BLOEMEN IN DE KERK



Augustus	13/08	Rolinda Salomons
	20/08	Mevr. Roelfina Salomons
	27/08	Fam. Ubel Salomons
September	03/09	Fam. Wieneke Salomons
	10/09	Fam. Willy Salomons
	17/09	Fam. Janice S. Westphal
	24/09	Mevr. Corrie van Santen

OPPAS

13/08	Alice Strijker, Valéria Camargo Douglas Harvey en Felipe de Jager
20/08	Mariana Baldissera, Willemien Strijker Douglas de Farias
27/08	Patricia Salomons, Vivian Rabbers Ana Rafaela Loman en Yasmin Endo
03/09	Thainá Petter, Johanna Farias Rayssa Petter
10/09	Valéria Camargo, Mariana Baldissera Karina Bouwman, Allany Furtuoso en Rayane Petter
17/09	Vivian Rabbers, Alice Strijker Laís Hey
24/09	Willemien Strijker, Patricia Salomons Felipe de Jager en Bruno Petter



KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER (09:30 uur – 10:30 uur)

Augustus	10/08	Donderdag	Henk en Janny Rabbers
	15/08	Dinsdag	Henk en Riek Kassies
	17/08	Donderdag	Teun en Alie Groenwold
	22/08	Dinsdag	Henry en Arletta Salomons
	24/08	Donderdag	Tina Wolters en Netta Deen
	29/08	Dinsdag	Inge en Willy Boer
	31/08	Donderdag	Jan en Catrien Noordegraaf
September	05/09	Dinsdag	Jan en Geesje Rabbers
	12/09	Dinsdag	Lucas en Hilly Salomons
	14/09	Donderdag	Rein e Janny Barkema
	19/09	Dinsdag	Tina Wolters en Antje Rabbers
	21/09	Donderdag	Jan en Rietje Bouwman
	26/09	Dinsdag	Teun en Alie Groenwold
	28/09	Donderdag	Roelf en Jantje Kassies



SPELLETJES MIDDAG

in Eben Haëzer

11 augustus / 08 september 2017 - 15 uur.



Secretariaat

Gemeente Gids 2017: Verkrijgbaar op het secretariaat (R\$ 15,00).

Het secretariaat is op woensdagmorgen open.

Kopij voor het volgende Kerkblad inleveren tot **05 September 2017**.

Site: castrolanda.ierb.org.br

Contacten:

Ds. Alexander Busch: 3234-1125 / 99147-1968 / alexanderrobertobusch@gmail.com

Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / rcverburg@gmail.com

Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com

Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com

Koster Luiz: 98859-4471 / 99926-2608

HARTELIJK GEFELICITEERD !



15/08	Mariane Moretti Kassies	8
26/08	Cecília Johanna Strijker	2
29/08	Bruna Lorena Groenwold	10
03/09	Thomas Swart Bösmüller	7
09/09	Eloysa Jeane Rabbers	8
09/09	Bianca Carvalho Petter	4
17/08	Mevr. Mieke Kruizenga Noordegraaf	94
25/08	Mevr. Fokje Fokkema de Jager	81
28/08	Dhr. Reinder M. Barkema	78
03/09	Mevr. Trijntje Kiers Salomons	78
14/09	Dhr. Teunis J. Groenwold	69

*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN !*