



Heimwee naar God

Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.

Psalm 84. 2-3a

Heimwee is een sterk gevoel geladen met emoties. Het is een gevoel dat verband houdt met onze herinneringen. Wanneer we heimwee hebben denken we aan goede momenten en herinneren we ons opmerkelijke en fijne dingen die gebeurd zijn.

Wat in deze bijbeltekst de aandacht trekt is dat de psalmist zich niet door zijn gevoelens van heimwee teneer laat slaan. Ondanks de pijn van de heimwee looft hij met heel zijn ziel de levende God en spreekt zijn dankbaarheid uit, dat hij in het huis van de Heer is geweest.

Ver van het huis van de Heer had de psalmist tijd om na te denken over alles wat hij ervaren heeft in Gods nabijheid. Zelfs de kleinste details herinnert hij zich: de vogels, mussen en zwaluwen, die een nest maakten in de omgeving van Gods huis en bij zijn altaren.

Wij weten dat de mus in die tijd geen waarde had, in Mt 10.29 lezen we dat 2 mussen 1 duit waard zijn, 1/16 van een denarie en de zwaluw is een zwervende trekvogel. (Jer. 8.7)

Voor de psalmist is het duidelijk dat zowel de arme sloeber als de altijd onderweg zijnde zwerver, vinden wat ze nodig hebben in de gemeenschap van het huis Gods. Er is daar een plaats voor iedereen, die, net als de vogels, bij Hem wil schuilen.

Ver daar vandaan voelt de psalmist een heimwee naar God en het verlangen om in Zijn nabijheid te zijn. Daar, tezamen met zijn broeders en zusters in het geloof, voelt hij hoe goed het is om bij God je heil te zoeken, Hem te loven en in Hem te vertrouwen.

Aan de ene kant roept dit een gevoel van herkenning op, wat zouden wij graag ook deze wens koesteren om in gemeenschap met God te zijn. Dat is nog eens een geloofsleven! Maar aan de andere kant moeten we toegeven dat die wens niet altijd echt in ons leeft. Het ontbreekt ons vaak aan zin om naar de kerk te gaan en ook om in Zijn nabijheid te zijn.

Velen draaien de woorden van vers 11 zelfs om... het is beter om duizend dagen waar dan ook te zijn, dan 1 dag in of zelfs maar 1 uur in uw huis te verkeren... Ook wanneer we ver van huis zijn en ver van God worden we uitgenodigd om op weg te gaan om God te ontmoeten in en door (middel van) Jezus Christus.

We worden vandaag geroepen om stil te staan en na te denken. Zoals de verloren zoon, die ver van huis er aan dacht dat zelfs de dagloners van zijn vader in overvloed te eten hadden. (Luc. 15.17)

Zo kunnen ook wij ons de momenten voor de geest halen waarop God ons zegende en ons nieuwe kracht schonk; de blijdschap die we voelden om samen te zijn met andere broeders en zusters in het geloof. Zo kunnen we door middel van het lezen van de bijbel, het gebed en de zondagse erediensten opnieuw de gemeenschap met onze Hemelse Vader proberen terug te vinden.

Zelfs als we ons ver van huis voelen, ver van de diepe verbondenheid met God, kunnen we vanuit de grond van ons hart de levende God aanroepen en zeggen: "Zalig zijn zij die in U geloven".

Ds. Roberto Verburg

KERKDIENSTEN

Diensten	Voorgangers	Collectes
17/02	Diensten met Heilig Avondmaal	
9:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Katia Loman	P AASC: CACJ, CDC en PROSAR
19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Gezina Rabbers	H H.A.: Diaconie
24/02	Dra. Marilda de Oliveira Lezing: Willem Strijker	P Evangelisatie
19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Willem Bouwman	P
03/03	Wereldgebedsdag dienst Ev. Ezequiel de Carvalho Medewerking wijk Capão Alto	P CACJ
9:30uur	WGD dienst in Lar Eben Haëzer Ds. Roberto Verburg	H
19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Albert J. Strijker	P

10/03	9:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Timotheo Silveira	P	AASC: CACJ, CDC en PROSAR
	19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho	P	
17/03		Zendingszondag		
	9:30uur	Ds. Aldovando Simão Ferreira (IER P. Grossa)	P	Zendingsprojecten
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Ina Nienhuys	H	van de Synode
24/03	9:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Celina Loman	P	Diaconie
	19:30uur	Dra. Marilda de Oliveira Lezing: Arletta Salomons	P	

VAN DE KERKENRAAD

We danken God voor de diensten die we konden houden, vooral de dienst met medewerking van het koor Hosanna en de Kerstviering van de zondagsschool op 16 december. We bedanken de gezinnen die het prachtige adventsarrangement, zowel in de kerk als in de Lar, organiseerden. We sloten 2018 af met aanbidding en dankzegging aan God voor de ontvangen zegeningen en begin 2019 vroegen we om Zijn zegen over het nieuwe jaar. We hebben diensten met gastdominees gehad, zoals ds. Ilmo Riewe op zondag 16 december, broeder Jacques de Best in de nederlands dienst op 30 december, ds. Rorgers Henry Pianaro van de IPB en leraar aan de FATESUL op zondag 20 januari, evangelist William Bieneck in de avonddienst op 27 januari en ds. Raul Sietsma op zondag 3 februari.

Lar Eben Haëzer bestond op 22 december 35 jaar, dit werd gevierd op 20 december. Op 28 december ontvingen we de brief van ds. Ricardo Q. Gouvea, waarin hij ons bekendmaakt dat hij met vreugde "JA" zegt op het door onze gemeente uitgebrachte beroep. In de vakantie waren er voor de kinderen Bijbelse verhalenvertellers in Shema tijdens de ochtenddienst. Jongeren en volwassenen hadden de gelegenheid om mee te doen aan een intensieve cursus Geloosbelijdenis in januari.

Helena Petter Damasceno is geboren op 27 januari, zij is het dochtertje van Ana Priscila en Leonardo. Op 07 februari is Gabriel van den Broek geboren, zontje van Emmelyn en Igor, broertje van Heitor en Breno. Dat God de kleine Helena en Gabriel mag zegenen, zoals ook de ouders met de opvoeding. Op zondag 03 februari is onze broeder Harry Barkema overleden, op 81-jarige leeftijd. De afscheidsdienst is gehouden op 04 februari om 15.30 uur door Ds. Roelof Sietsma. We bidden om troost voor Truus en alle familieleden. We denken in onze gebeden aan hen die een medische behandeling ondergaan of die herstellende zijn van een ziekte of operatie. Laten we bidden voor onze hele gemeenschap.

Roeping Dra. Marilda de Oliveira

Dra. Marilda de Oliveira is zendelinge en verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika en North West University. In februari en maart zal zij doorgaan met het werk van de 'Núcleo de Formação Teológica' en studenten van de FATESUL begeleiden en onderwijzen. Ze zal ook de IERs Arapoti en Carambei-Colônia bezoeken om een leiderschapstraining te geven. De kerkenraad van IER Castrolanda vond het nuttig om dra. Marilda van half maart tot eind mei te vragen om met ons samen te werken; ons te helpen bij pastorale activiteiten en diensten te leiden. We hopen dat de gemeente dra. Marilda met liefde en zorg zal omarmen.



- Quando?** 18, 25 fevereiro, 11, 18 e 25 de março
Horário? Das 20h às 21h45
Para quem? Noivos
Casal com casamento marcado
Recém-casados (5 anos)
Inscrições: Com Pr. Roberto



GEMEENTE

Relatório da campanha “De Família para Família” - 2018

As crianças da Escola Dominical foram envolvidas na montagem de cestas para dar às crianças da **Escola do Tanque Grande**, no interior. Neste local o departamento de evangelização esteve algumas vezes para levar o Evangelho.

As 54 **cestas de Natal** foram preenchidas com alimentos básicos, devocionário, copo e também gostosuras, doações das crianças e da comunidade. Professores e funcionários da escola também receberam sua cesta organizada pela Evangelização. No início da campanha, as crianças da região do Tanque Grande escreveram **cartas** e fizeram **desenhos** caprichosos contando sobre sua família. As crianças da comunidade responderam, em forma de **cartão de Natal**, que acompanhou a cesta entregue no dia 13/12.

Nesta tarde alegre na escola, teve mensagem do evangelista Ezequiel e história do nascimento de Jesus, contada e encenada pelos membros da evangelização e pessoas da comunidade. Não podiam faltar a hora do lanche e as brincadeiras. As crianças demonstraram estar muito contentes e agradecidas com este presente para sua família. A conclusão do projeto foi compartilhada no dia 23/12, no encerramento da Escola Dominical.

Ficamos felizes que Deus nos deu esta oportunidade de trabalharmos juntos nesta campanha para levar um sorriso, carinho e a mensagem de Jesus para as crianças do Tanque Grande.

Escola Dominical e Dep. de Evangelização.

Comunicamos nosso novo endereço a partir de 22 de janeiro de 2019:

Paróquia Ev. de Confissão Luterana em Maripá

Rua Duque de Caxias, 709

Maripá - PR 85.955-000

Pr. Alexander Busch (44) 99991-8727, Pra. Adriana Kuhn Busch (44) 99944-1769 e

Lucas Gustavo Busch

WAT KUNNEN WIJ LEREN VAN DE GANZEN

N.a.v. een telefoongesprek met iemand die kort tevoren zijn vrouw had verloren het volgende: Tijdens een wandeling terwijl hij toch wat terneer gedrukt was reed een fietser hem voorbij en zei: 'U moet naar boven kijken', naar boven kijken? Ja, daar zag hij een koppel ganzen over vliegen! Hij dacht erover na en begreep dat de Heer door middel van deze fietser hem duidelijk wilde maken dat hij in zijn leven meer naar BOVEN moest kijken. Het meer van HEM moest verwachten.

Waarom moeten wij naar Boven kijken? Omdat daar IEMAND is die naar ons kijkt. Zijn ogen gaan door de aarde om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar Hem uitgaan (2 Kronieken 16:9). Zijn oog ziet niet alleen de buitenkant maar Zijn oog ziet ook de binnenkant. De Heere ziet het als ik blij ben en Hij ziet ook mijn verdriet, mijn eenzaamheid, mijn teleurstelling en van alles waar ik mee worstel.

Wanneer ik U alles, alles zeg, neemt U niet alle zorg en moeite weg, maar wordt het stil, heel stil in mij. U draagt mijn last en ik ben vrij. De verantwoording ligt dan niet langer bij ons maar bij de Heere Zelf.

Als wij naar boven kijken, naar de ganzen dan zien wij, dat ze meestal vliegen in een V-vorm. Dat betekent, zoals velen zullen zeggen Vorst, maar als we het nu eens vertalen met Vertrouwen. Wij begrijpen niet altijd de wegen, die de Heer met Zijn kinderen gaat, maar toch mogen we Hem Vertrouwen. Er zijn zo van die momenten dat wij Zijn hand niet begrijpen? Dan kunnen wij zijn hart vertrouwen!

Dan kijken we in gedachten nog eens naar boven en dan zie wij hoe die ganzen samen trekken/werken door in een V-formatie te vliegen. Om de tocht te kunnen volbrengen communiceren zij intensief met elkaar. Wordt de voortrekker moe dan wordt hij of zij vervangen door iemand uit de groep. Indien een gans ziek wordt en niet meer in staat is om mee te vliegen dan blijven twee ganzen bij de zieke totdat deze is hersteld. Samen proberen ze hun groep dan vervolgens weer in te halen. Toch nog niet zo dom hè, die ganzen?

Zo mogen wij als gelovigen samen optrekken en ook met elkaar communiceren, en naar elkaar omzien. Elkaar aanmoedigen om vol te houden zoals het staat in Jesaja 41: 6 De een hielp de ander en zei tot zijn makker: Houdt moed! Hebr. 12:1,2a. Wij hebben een grote wolk van getuigen rondom ons en lopen met volharding de wedloop, die vóór ons ligt terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en vol einder van het geloof, die om de vreugde die vóór Hem lag, het Kruis heeft verdragen. Zij zijn al aangekomen en roepen ons toe dat het echt de moeite waar is. Zo mogen ook wij in vertrouwen het Nieuwe Jaar ingaan want Jezus loopt voor ons uit (6:20). Bedankt dat jullie ook een deel van ons leven zijn

Een gezegend nieuwjaar toegewenst van Johan en Linda Schep

KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER (09:30 – 10:30 uur)

Februari	14/02	Donderdag	Wimmy Greidanus en Antje Rabbers
	19/02	Dinsdag	Ben en Hilda van Arragon
	21/02	Donderdag	Aafke Rabbers en Janny Rabbers
	26/02	Dinsdag	Frans en Janny de Jager
	28/02	Donderdag	Gerrit en Gerda van Arragon
Maart	07/03	Donderdag	Jan en Bonny Treur
	12/03	Dinsdag	Alida Borg en Jenneken Greidanus
	14/03	Donderdag	Henry en Arletta Salomons
	19/03	Dinsdag	Henk en Riek Kassies
	21/03	Donderdag	Inge en Willy Boer
	26/03	Dinsdag	Jan en Catrien Noordegraaf
	28/03	Donderdag	Jan en Geesje Rabbers



Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer: vrijdag 08/03/19 om 15 uur.

BLOEMEN IN DE KERK

Februari	17/02	Fam. Lolke Dijkstra
	24/02	Fam. Albert Dijkstra
Maart	03/03	Wijk Capão Alto
	10/03	Fam. Luciano Endo
	17/03	Fam. Rogério Fanha
	24/03	Fam. Alessandro de Farias



FEBRUARI

- 17/feb** Mariana Baldissera, Mariana Strijker
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
- 24/feb** Karine Rabbers, Camilla Silveira
Stella Bosmuller

MAART

- 03/maart** Alice Strijker, Thainá Petter,
Douglas de Farias
- 10/maart** Valéria Camargo, Maria Luiza Barkema
- 17/maart** Willemien Strijker, Johanna Farias
- 24/maart** Catharina de Jager, Mariana Baldissera
- 31/maart** Mariana Strijker, Karine Rabbers

GEFELICITEERD JARIGEN !

15/02	Caroline Galetto Petter	6
17/02	Breno van den Broek	2
18/02	Henrique Hoogerheide Salomons	10
18/02	Matheus Johannes Moretti Kassies	6
25/02	Manoela Possatto Canha	10
02/03	Victor André Petter	9
03/03	Sofia Elizabeth Janzen	8
03/03	Johan van Arragon Neto	5
15/02	Dhr. Roelof Rabbers	89
16/02	Dhr. Gerrit van de Beld	79
16/02	Mevr. Janete F. v/d Boogaard v/d Vinne	65
17/02	Ds. Roberto C. Verburg	37
23/02	Mevr. Lientje J. A. Morsink Groenwold	70
27/02	Dhr. Nicolaas Nienhuys	67
08/03	Dhr. Henk B. Kassies	71
08/03	Mevr. G. Gerda Boessenkool van Arragon	69
11/03	Mevr. Rietje Loman Bouwman	78
14/03	Dhr. Taeke Greidanus	83
14/03	Dhr. Gerrit J. van Arragon	80
14/03	Mevr. Riek Versteeg Kassies	74



*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN !*

SECRETARIAAT

Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.

Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot **05 maart 2019**.

Site: castrolanda.ierb.org.br

CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-4513 / rcverburg@gmail.com

Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com

Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com

Koster Luiz: 98859-4471 / 99968-7727

DAG VAN RUST

Op maandag: Ev. Ezequiel

Op woensdag: Ds. Roberto