

# *Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda*

Juli – Aug./ 2018

## **Een troostende schouder**

*“Moge de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiforus,  
want hij heeft mij vaak opgemonderd  
en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd.”*  
2 Timoteüs 1.16

Er zijn veel gebeurtenissen die ons kunnen ontmoedigen. Ook christenen kunnen daar zo nu en dan last van hebben.

Een Bijbels voorbeeld hiervan vinden we in de persoon van Paulus. Hij was een apostel, een godvrezend man, gedurfd en moedig. Kortom, een man vol van de Heilige Geest. En hoewel hij was zoals hij was, kende hij ook momenten waarin hij zich diep ontmoedigd voelde.

De Bijbel zegt herhaaldelijk dat Paulus ontmoedigd was, door fysieke vermoeidheid, teleurstellingen, verdriet of eenzaamheid. Toch is hij in al deze situatie nooit in de steek gelaten. Een vriend, genaamd Onesiforus, kwam hem opzoeken om hem moed in te spreken en om hem te dienen in wat nodig was.

In een bekrompen en egoïstische wereld, waar de relaties steeds meer virtueel worden dan reëel, gebaseerd op wederkerigheid en niet op zelfverloochening, wil God mensen op laten staan als Onesiforus. Mannen en vrouwen die bereid zijn om anderen te dienen, lief te hebben en te verzorgen. Mensen die naast je staan en die je een troostende schouder aanbieden en je moed in spreken: “Geef jouw echtgenoot (echtgenote), jouw kinderen, jouw vriend die soms zo lastig is en ook dat geliefde familielid niet op.” “Blijf de ander liefhebben en vergeven, ook al lijkt dat praktisch onmogelijk.”

God wil ons telkens weer bemoedigen om uit onze comfortzone te stappen, en vol barmhartigheid, het verschil te maken in het leven van mensen om ons heen, door te troosten, te bemoedigen en ze te brengen dicht bij de Here Jezus Christus.

Pr. Roberto C. Verburg

## KERKDIENTEN

Diensten	Voorgangers	Collectes
<b>15/07</b>	9:30uur Ds. William N. da Cruz (Proj. San Martin) 19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Nicolaas Nienhuys	<b>P</b> <b>H</b> <i>Evangelisatie</i>
<b>22/07</b>	9:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Arletta Salomons 19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Celina Loman	<b>P</b> <b>P</b> <i>Diaconie</i>
<b>29/07</b>	9:30uur Ds. Luciano A. Betim (IPB Central Curitiba) 19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Rein Barkema	<b>P</b> <b>H</b> <i>Evangelisatie</i>
<b>05/08</b>	9:30uur Ds. Josemar A. Bonho (IER Itararé) <b>Kerkelijk bezoek</b> 19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Christa Bouwman	<b>P</b> <b>P</b> <i>Diaconie</i>
<b>12/08</b>	9:30uur Ds. Roberto Verburg <b>Doopdienst</b> Lezing: Debora Noordegraaf 19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho	<b>P</b> <b>P</b> <i>AASC: CACJ, CDC en PROSAR</i>
<b>19/08</b>	<b>Diensten met Heilig Avondmaal</b> 9:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Denielly de Boer 19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Taeke Greidanus	<b>P</b> <b>H</b> <i>Evangelisatie H.A.: Diaconie</i>
<b>26/08</b>	9:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho 19:30uur Ds. Roberto Verburg Lezing: Doroti Petter	<b>P</b> <b>P</b> <i>Diaconie</i>

**01/08** 20uur Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Roberto, om 20 uur.

## VAN DE KERKENRAAD

*Jezus zei: "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn". Jh 13.34,35*

Verbroken relaties en persoonlijke conflicten zijn enkele van de grootste menselijke uitdagingen. Weten hoe te handelen en te reageren in dit geval vraagt genade, vergeving, nederigheid en kracht. En alles komt van de Heer.

Verschillende reacties worden getekend gedurende persoonlijke conflicten, vooral als ze tot kritiek en teleurstelling leiden. Sommigen, wanneer ze beledigd zijn, betalen in dezelfde of grotere verhouding terug, vergelden kwaad met kwaad. Soms doen ze het openlijk, soms verborgen of zelfs verbloemd met christelijke woorden. Diep in hun hart is hun bedoeling dat de ander, de overtreder, in zekere mate lijdt. Er zijn ook mensen die zich zoveel mogelijk van de dader afkeren en, zelfs wanneer ze gedwongen worden tot ongewenst samenleven, een duidelijke emotionele afstand bewaren. Deze vertalen de pijn niet in haat, maar in onverschilligheid, waarbij de ander in het hart dood is. In dergelijke gevallen herinnert de menselijk geest vaak de fouten van de overtreder, waarbij bitterheid een samenleven zonder vergeven wordt. Weer anderen zoeken de openlijke confrontatie, direct of indirect, laten hun hart zien en al het verdriet en teleurstelling die ze voelen. Ze zoeken verlichting door een uitbarsting die tot doel heeft hun hart lichter te maken, wat, tot algemene teleurstelling, vaak niet het geval is.

In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we de tekst gelezen: "Jezus' voorbeeld tot het oplossen van persoonlijke conflicten". We denken over het voorbeeld van Jezus na verraden te zijn door de vriend en discipel Petrus, in een intrigerende ontmoeting aan een strand. Jezus neemt het initiatief om te zoeken wie hem heeft beledigd, zoekt een passende omgeving voor de ontmoeting, heeft een opbouwend doel dat verder gaat dan vergeving en moedigt de dader aan tot geloof en missie.

Moge dit voorbeeld van Christus worden weerspiegeld in onze leven, relaties en bij het oplossen van conflicten.

Om de volledige (portugese) tekst te lezen:

<http://ronaldo.lidorio.com.br/wp/solucionando-conflitos-pessoais-o-modelo-de-jesus/>

## # Het gebeurde in IER Castrolanda

\* Het echtpaar Paulo en Denise Leal hebben een lezing gehouden over "The King's Decree - Abigail's Odyssey", over drugs: ervaring en transformatie, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een meisje, geboren in een middenklasse gezin, dat zich bezighoudt met illegale drugs en alcoholische dranken, en haar overwinning om haar leven te veranderen door middel van het geloof.

\* De jongeren van de Club's van alle IER's ontmoetten elkaar op een DAGKAMP op zaterdag 23 juni hier in Castrolanda. De zendeling Hudson Zanoni was uitgenodigd voor deze dag, hij deed ook de meditatie van zondag morgen 24 juni en na deze dienst nam hij deel aan een bijeenkomst met de jongeren bij de Clube Castrolanda.

\* Verschillende leden, liefhebbers van muziek, komen elke week samen om te oefenen. Wat een zegen dat zij hun gaven kunnen delen met de gemeente – Grupo de Louvor nam deel aan de dienst van 17 juni, de Grupo Kyrios leidde de muziek in de "DAGKAMP" ontmoeting van de Club's, de Grupo Musical Infantil opende de dienst op zondag 24 juni en het Coral Hosanna deed mee aan de dienst van 8 juli.

\* Zelfs tijdens de afwezigheid van Ds. Roberto, hebben we onze maandelijkse dienst in de Nederlandse taal gehouden. Pr. João Los van de IER Tibagi accepteerde onze uitnodiging en preekte op 17 juni.

## Sterfgevallen

God heeft een plan voor ons allemaal, Hij heeft een missie voor ons. Het grote geheim van het leven is dat we niet weten hoe lang onze tijd op aarde is. Maar God weet alles. God weet wat hij van ons wil. In één week hebben we twee leden van onze kerk begraven.

Onze zuster Ida Willemina Moorlag overleed op 25 juni, 89 jaar oud in de Lar Eben-Haëzer. De begrafenisdienst werd dezelfde dag nog gehouden. Moge het in haar Bijbel onderstreepte vers een troost zijn voor allen die met haar leefden: *"Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd."* Ps 73:26

Broeder Hendrik de Boer overleed op 27 juni op 82-jarige leeftijd. De begrafenisdienst werd de volgende dag gehouden. We vragen de Heer om zijn gezin te troosten, om vrede en begrip te brengen. Moge de Heer onze broeder in Zijn koninkrijk ontvangen en hem vrede en rust geven. Want *"Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven.."* Prediker 3:1,2a

## **Afscheid Pr. Alexander Busch**

Tijd van afscheid is altijd een droevige tijd. Niemand neemt graag afscheid. Het is echter bij het afscheid dat we de laatste kans hebben om een woord van bemoediging te geven voordat iemand vertrekt.

Met de zekerheid dat God degene die hem uit het hart zoekt, niet in de steek laat, vertrouwen we erop dat Hij met Pastor Alex en zijn familie zal gaan, hen niet zal verlaten op hun levens-reis. We bidden dat onze Here God hen zal laten rusten in groene weiden en ze naar vredige wateren zal brengen. Moge de Heer ze behoeden tegen alle kwaad en hun leven beschermen. Moge de Heer uw vertrek en uw aankomst beschermen, nu en voor altijd. Het gezin van pastor Alex blijft wonen in onze gemeente tot er een nieuwe weide roept. Lucas blijft studeren op het Instituto Cristão en Adriana blijft werken als onderwijzeres bij de Escola Evangélica en als coördinatrice bij het CACJ in Castro.

## **GELOOFSBELIJDENIS**

Jongeren of volwassenen die zich willen voorbereiden op het doen van Openbare Geloofsbelijdenis, kunnen zich op geven bij hun wijkouderling of bij Pr. Roberto. We beginnen vrijdag 03 augustus om 19:30 uur in Shalom.

## **GEMEENTE**

Op 23 juni hadden we de "*encontrão*" van de Club's.

We begonnen om 9.30 uur in de Antenne met een lunch en met een woord van evangelist Ezequiel. Daarna sprak zendeling Hudson over zijn als een ezel (onvruchtbaar zijn met het woord van God). We hadden middageten bij de clube en deden mee aan een sterrit. Daarna sprak Hudson opnieuw, we maakten nog een lunch en namen afscheid van de jeugd van de andere kerken.

De "*encontrão*" was heel goed, omdat we onze vrienden hebben ontmoet en meer van God's woord leerden.

Stella Bösmüller

### *Dankbetuiging*

*In naam van de familie bedanken we allen die onze tante, Ida Willemina Moorlag, verzorgd hebben of haar regelmatig een bezoek brachten, vooral in de jaren dat ze in Lar Eben Haëzer woonde.*

*Familie van Ida W. Moorlag*

*God beloofd ons geen leven zonder zorgen en verdriet, ook niet dat de zon altijd zal schijnen! Maar beloofd wel kracht en steun te geven voor hen die daarom vragen, "En een licht te willen zijn op ons levenspad".*

*Als familie willen wij U hartelijk bedanken voor Uw meedeleven, op dit zo moeilijke moment, van het zo plotseling overlijden van onze broer, vader, opa en overgrootvader. De liefdevolle steun en woorden van U zullen wij nooit vergeten. Wij willen U daarvoor hartelijk bedanken, het heeft ons gesteund en gedragen. Het was voor ons heel belangrijk!!*

*Fam. Hendrik de Boer.*

Kinderen en jongeren,

### Bijbelverhalen

in de vakantie van de Zondagschool!

Zondagen **15** en **22 juli**.

Komen jullie ook?



in **Lar Eben Haëzer**

→ **26/07** om 15 uur = **THEECATECHESE**

**"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"** Vrijdag 10 augustus om 15 uur

## BLOEMEN IN DE KERK

<b>Juli</b>	15/07	Fam. Fernando de Boer
	22/07	Fam. Inge Boer
	29/07	Fam. Alberto Boot
<b>Augustus</b>	05/08	Fam. Ubel Borg
	12/08	Fam. Rogério Borg
	19/08	Fam. Frans Borg
	26/08	Fam. Pablo Borg



## KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER (09:30 – 10:30 uur)

<b>Juli</b>	17/07	Dinsdag	Roelf en Jantje Kassies
	19/07	Donderdag	Jan en Rietje Bouwman
	24/07	Dinsdag	Lucas en Hilly Salomons
	26/07	Donderdag	Rein en Janny Barkema
	31/07	Dinsdag	Jan en Geesje Rabbers
<b>Aug.</b>	02/08	Donderdag	Roelof en Mini Kiers
	07/08	Dinsdag	Ubel en Menna Borg
	09/08	Donderdag	Ubel en Trijntje Salomons
	14/08	Dinsdag	Wybe en Manny de Jager
	16/08	Donderdag	Lambert en Verônica Petter
	21/08	Dinsdag	Antje Rabbers en Tina Wolters
	23/08	Donderdag	Teun en Alie Groenwold
	28/08	Dinsdag	Geke Kassies en Henrietta Rabbers
30/08	Donderdag	Geertje Salomons en Henny Kiers	



## OPPAS



### JULI

15/jul	Alice Strijker, Karine Rabbers Thiago van der Vinne
22/jul	Catharina de Jager, Valéria Camargo Milena Bösmüller en Rafaela Bösmüller
29/jul	Johanna Farias, Mariana Strijker Maysa Rabbers en Audrey v/der Vinne

### AUGUSTUS

05/aug	Thainá Petter, Emmelyn v/den Broek Camila Bösmüller
12/aug	Viviana Rabbers, Camilla Silveira Rayane Petter en Thays Furtuoso
19/aug	Mariana Baldissera, Willemien Strijker Douglas de Farias
26/aug	Alice Strijker, Valéria Camargo Ana Carolina Noordegraaf en Mirella Soschinske

## GEFELICITEERD JARIGEN !



21/07	Petra Emilia Mikulis	2
05/08	Luiza Cantele Borg	5
07/08	Allycia Machado Groenwold	9
09/08	Luana Beatriz Rabbers Marcondes	6
10/08	Manuela Moreira Machado	1
13/08	Marianne Moreira de Boer	1
15/08	Mariane Moretti Kassies	9
11/07	Dhr. Douwe J. Groenwold	65
14/07	Dhr. Jan Petter	68
16/07	Mevr. Janny Salomons Rabbers	77
16/07	Dhr. Hans J. Groenwold	67
24/07	Dhr. Lucas Salomons	82
24/07	Dhr. Harm Barkema	81
26/07	Dhr. Jan J. de Boer	71
26/07	Ev. Ezequiel de Carvalho	52
27/07	Dhr. Ubel Borg	72
06/08	Mevr. Gezina v/der Scheer Rabbers	82

*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !  
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  
EN MET HEM TE DELEN !*

### CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / [rcverburg@gmail.com](mailto:rcverburg@gmail.com)  
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / [ezequieldecarvalho@gmail.com](mailto:ezequieldecarvalho@gmail.com)  
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / [iercastrrolanda@outlook.com](mailto:iercastrrolanda@outlook.com)  
Koster Luiz: 98859-4471 / 99926-2608

### DAG VAN RUST

Op maandag: Ev. Ezequiel  
Op woensdag: Ds. Roberto