



# *Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda*

Juni – Juli / 2018

## NAAR JEZUS KIJKEN

*“Nu wij door zo ’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger e voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiep lag, liet hij zich niet afshrikken door de schand van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.”* Hebreeën 12:1-2

Laatst kwam ik het volgende verhaal tegen. Misschien herinner je je ook de jongen die in 2014 in het nieuws kwam omdat hij een auto kocht. De jongen, die in Assis Chateaubriand (PR) woonde, verzamelde munten die hij van zijn ouders en familieleden kreeg sinds hij 7 jaar oud was. Zijn vader opende een spaarrekening en in de loop van drie jaar bleef de jongen volhouden aan zijn doel om geld te sparen, zich verzettende tegen de verleiding om geld uit te geven aan andere dingen. Uiteindelijk, op 10-jarige leeftijd, kocht de jongen een “Fusca” van 1976 ten waarde van R\$ 2,5 duizend. De jongen vertelde dat hij zich had geïnspireerd in het verhaal van zijn eigen vader: "Toen mijn vader 13 was, kocht hij zijn eerste Fusca. En ik hield altijd van Fusca's en vertelde hem dat ik er ook een wilde. Mijn vader zei tegen me: 'Als je geld spaart, krijg je het klaar.' Toen begon ik te sparen". Met de auto op naam van de vader konden vader en zoon samen uit gaan om te vissen. Nu, met 14 jaar oud, bereikt de jongen een ander doel: lezingen houden over sparen en het waarmaken van je dromen.

In dit prachtige verhaal kunnen we een interessante parallel zien naar de tekst van Hebreeën 12. Deze brief is geschreven aan mensen die in moeilijkheden en angst zaten. De druk en verleiding om het leven met Jezus en zijn gemeenschap te verlaten, waren groot. Ze moesten volhouden. Ze moesten flink blijven. Dit keer vermeldt de schrijver van Hebreeën, in het gedeelte dat voor de tekst hierboven komt, getuigenissen van verschillende mensen door de geschiedenis heen die ook tegenslagen, momenten van ontmoediging en gevaar onder ogen moesten zien, maar die met de hulp van God konden volharden in het geloof. Voor ons blijft de vraag: wie zijn de mensen om ons heen wiens levensgetuigenis ons helpen om vol te houden in het geloof?

In aanvulling op al de getuigenissen, raadt de tekst in Hebreeën ons aan om onze blik op Jezus te richten. Hij is het die ons moed en animo kan geven om er tegen aan te gaan, en op de goede weg te blijven. Hij is het die ons in zijn handen houdt, zelfs als we vallen en opnieuw moeten beginnen. Dat door God, op de wegen en kruispunten van de wereld, op de wegen en kruispunten van de kerk, wij gericht mogen blijven op Jezus en zijn getuigenis. Hij is de reden en het fundament van ons geloof.

Dit is de laatste meditatie die ik, pastor Alexander, schrijf voor het kerkblad. De afsluiting van mijn activiteiten als predikant in de IER Castrolanda zal op 8 juli in de ochtenddienst gebeuren. Terwijl pastora Adriana en ik uitkijken naar een nieuw beroep om het pastoraat uit te oefenen in de Lutherse Kerk, rekenen we op jullie gebeden. Ik maak ook van deze gelegenheid gebruik om God te danken voor de tijd en de gelegenheid om het woord van God te delen met de gemeenschap van Castrolanda, en samen te groeien in geloof, met onze ogen gericht op Jezus.

Ds. Alexander Busch

## KERKDIENTEN

Diensten		Voorgangers		Collectes
<b>17/06</b>	9:30uur	Ds. Alexander Busch Lezing: Timotheo Silveira	<b>P</b>	<i>Diaconie</i>
	19:30uur	Ds. João Los (IER Tibagi)	<b>H</b>	
<b>24/06</b>	9:30uur	Ev. Ezequiel en Miss. Hudson Zanoni	<b>P</b>	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ds. Alexander Busch Lezing: Willem Bouwman	<b>P</b>	
<b>01/07</b>	9:30uur	Ds. Alexander Busch Lezing: Willem Strijker	<b>P</b>	<i>Diaconie</i>
	19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho	<b>P</b>	
<b>08/07</b>	9:30uur	<b>Afscheidsdienst</b> <b>Ds. Alexander Busch</b> Medewerking Koor Hosanna Lezing: Albert J. Strijker	<b>P</b>	<i>AASC: CACJ, CDC en PROSAR</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Andrea Smilewski	<b>P</b>	
<b>15/07</b>	9:30uur	Ds. William N. da Cruz (Proj. San Martin)	<b>P</b>	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg Lezing: Nicolaas Nienhuys	<b>H</b>	

## VAN DE KERKENRAAD

*"Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden."* Filippenzen 4:6

Gedesoriënteerde mensen. Verpleegkundigen en patiënten die zich zorgen maakten over het ontbreken van medicatie. Hektisch gezocht naar brandstof en voedsel. Handelaren die profiteren van de wanhoop van de bevolking. Stervende dieren door gebrek aan voedsel. Een chaotische situatie over heel Brazilië een paar weken geleden, vanwege de staking van de vrachtwagenchauffeurs.

Dat wij - als christenen - leiding mogen zoeken in het Woord van God om aan te kunnen wijzen

hoe de mensen evenwicht in hun acties kunnen vinden. Het is een tijd van hoeden, zorgzaam zijn, richting geven.

We denken ook na over de actieve deelname van de bevolking aan verstandige oplossingen en die bijdragen tot verbeteringen in ons land op de middellange en lange termijn.

Laten we bidden *"voor allen die gezag uitoefenen, opdat we een vreedzaam en vredig leven kunnen leiden, met alle vroomheid en waardigheid."*

1Timoteüs 2:1-2

*"Als wij, christenen, niet te onderscheiden zijn van niet-christenen, zijn we nutteloos."* John Stott

Ondanks politieke onzekerheid kunnen we God danken, want er konden verschillende activiteiten worden uitgevoerd in onze kerk en gemeenschap. Op Pinksterzondag legden 15 jongeren belijdenis af in de ochtenddienst, waar de Grupo de Louvor ook aan mee deed, en na dienst hadden we koffie met koek. Coral Hosanna deed mee in de avonddienst.

De bijeenkomst van de Evangelische Scholen begon op vrijdag 25 mei met een dienst in de kerk.

Op zondag 27 mei vierden we het Heilig Avondmaal in Lar Eben Haëzer en in de kerk hadden we medewerking van het Mannenkoor ABC.

In de ochtenddienst van 10 juni was dominee Geraldo Silveira (IPB BH) in ons midden, in zijn preek herinnerde hij ons eraan dat er voor alle dingen een tijd is die door God is vastgesteld.

Ook kwamen de jongeren bij elkaar op de Club's, JUC en Catechisaties. Veel kerkleden hebben een maandelijkse vergadering van de commissies bijgewoond, volgden een cursus en werkten als Bijbelstudiegroep eraan om 'samen te groeien in geloof'.

*"Een LEVENDE kerk is een kerk die LEERT."* John Stott

## GEMEENTE



+



in **Lar Eben Haëzer**

→ **28/06** en **26/07** om 15 uur = **THEECATECHESE**

Kinderen en jongeren,

### Bijbelverhalen

in de vakantie van de Zondagschool!

Zondagen **8, 15** en **22** de **juli**.

Komen jullie ook?



### "Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"

Vrijdag 13 juli om 15 uur.

## KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER (09:30 – 10:30 uur)

<b>Juni</b>	14/06	Donderdag	Henry en Arletta Salomons
	19/06	Dinsdag	Inge en Willy Boer
	21/06	Donderdag	Jan en Catrien Noordegraaf
	26/06	Dinsdag	Tina Wolters en Antje Rabbers
	28/06	Donderdag	Teun en Alie Groenwold
<b>Juli</b>	03/07	Dinsdag	Alida Borg en Anita Pals
	05/07	Donderdag	Aly Bösmüller en Annie Groenwold
	10/07	Dinsdag	Gea Groenwold en Gezina Rabbers
	12/07	Donderdag	Corrie van Santen en Geesje Loman
	17/07	Dinsdag	Roelf en Jantje Kassies
	19/07	Donderdag	Jan en Rietje Bouwman
	24/07	Dinsdag	Lucas en Hilly Salomons
	26/07	Donderdag	Rein en Janny Barkema
	31/07	Dinsdag	Jan en Geesje Rabbers



## OPPAS

### JUNI

- 17/06 **Johanna Farias, Thainá Petter**  
Christiane Dijkstra
- 24/06 **Mariana Strijker, Emmelyn v/den Broek**  
Rayane Petter en Thays Furtuoso

### JULI

- 01/07 **Mariana Baldissera, Camilla Silveira**  
Michel Bösmüller
- 08/07 **Vivian Rabbers, Willemien Strijker**  
Ana C. Noordegraaf en Mirella Soschinske
- 15/07 **Alice Strijker, Karine Rabbers**  
Thiago van der Vinne
- 22/07 **Catharina de Jager, Valéria Camargo**  
Milena Bösmüller en Rafaela Bösmüller
- 29/07 **Johanna Farias, Mariana Strijker**  
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne



## **BLOEMEN IN DE KERK**

<b>Juni</b>	17/06	Fam. Reinaldo de Boer
	24/06	Sr. Jan de Boer
<b>Juli</b>	01/07	Fam. Roberto de Boer
	08/07	Fam. Ricardo de Boer
	15/07	Fam. Fernando de Boer
	22/07	Fam. Inge Boer
	29/07	Fam. Alberto Boot



### **SECRETARIAAT**

Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot **05 juli 2018**.  
Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.  
Site: [castrolanda.ierb.org.br](http://castrolanda.ierb.org.br)

### **CONTACTEN**

Ds. Alexander Busch: 3234-1125 / 99147-1968 / [alexanderrobertobusch@gmail.com](mailto:alexanderrobertobusch@gmail.com)  
Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / [rcverburg@gmail.com](mailto:rcverburg@gmail.com)  
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / [ezequieldecarvalho@gmail.com](mailto:ezequieldecarvalho@gmail.com)  
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / [iercastrolanda@outlook.com](mailto:iercastrolanda@outlook.com)  
Koster Luiz: 98859-4471 / 99926-2608

### **DAG VAN RUST**

Op maandag: Ds. Alexander en Ev. Ezequiel  
Op woensdag: Ds. Roberto

## GEFELICITEERD JARIGEN !



20/06	Caio Henrique Noordegraaf Godoi	7
20/06	Miguel Moreira Machado	4
23/06	Victória Kiers Endo	9
23/06	Francisco Henrique Strijker	2
01/07	Maisa Salomons	4
03/07	Lucas Rafael v/d Vinne da Silva	10
13/07	Rafael Jager de Liz	9
19/06	Mevr. Tina H. C. Groenwold Wolters	82
20/06	Dhr. Jan Geert Strijker	74
22/06	Dhr. Wybe de Jager	77
25/06	Dhr. Roelof Kiers	73
01/07	Mevr. Tineke H. Strijker de Jager	72
05/07	Dhr. Fredy van der Vinne	70
07/07	Dhr. Inge Boer	78
08/07	Dhr. Theo te Vaarwerk	66
14/07	Dhr. Jan Petter	68

*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !  
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  
EN MET HEM TE DELEN !*



ER IS VOOR  
ALLE  
*dingen*  
EEN MOMENT  
& VOOR ALLE  
DINGEN  
ONDER DE  
*Hemel*  
IS EEN TIJD.

PREDIKER 3:1