



“Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer.” Jesaja 55.8

Vaak bevinden we ons in moeilijke situaties, waar we zien dat onze kinderen wegen kiezen waar we van weten dat ze geen goede resultaten zullen bieden. En toch is het soms moeilijk om hun ervan te overtuigen dat deze gekozen wegen hun niet ten goede komt en we voelen ons belemmerd om hen de redenen daarvan uit te leggen en zijn zelfs soms ook bang voor hun reacties.

Zo doet God ook met ons. Hoe vaak volgen we niet onze eigen wegen en gedachten en laten we ons niet oriënteren door God? Van nature zijn onze harten hard, soms zelfs hard als steen, en op deze manier kan alleen de Heilige Geest iets doen om onze realiteit te veranderen.

Wat een wonderlijke Vader is onze God! Wanneer hij onze aandacht roept en zegt: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen”. Hij staat altijd klaar om ons het waarom van zijn wet uit te leggen, van Zijn liefde voor ons, en heeft zo zijn enige Zoon gestuurd, Jezus Christus, om ons de weg te laten zien die leidt naar zijn gunst.

En wanneer we dan de verantwoordelijkheid voelen om christelijke ouders te zijn, moeten we aangemoedigd worden om onze kinderen te onderrichten, en hen te laten zien dat God ons lief heeft en ons op Zijn weg wil behouden. Wat we om ons heen zien staat ons niet altijd toe om te denken en te handelen als een christen, Gods kinderen, maar toch verandert de Heilige Geest ons, haalt ons op en leidt ons leven om te leven in Jezus Christus.

Dat God in ons mag blijven werken en door ons die zijn kinderen zijn, zodat we het er niet bij laten zitten bij de valse wegen en verkeerde gedachten. Maar dat we instrumenten van verandering mogen zijn, in Jezus Christus, voor degenen die om ons heen leven, en op deze manier Gods liefde doorgeven door de verlossing in Jezus Christus voor onze burens, vrienden, familieleden en vooral voor onze kinderen, die heel dicht bij ons staan, want alleen op deze manier zullen ze hun vertrouwen in God leggen en zullen ze een gezegende generatie zijn, lopend op het pad van Jezus Christus onze Heer.

Ev. Ezequiel de Carvalho

KERKDIENTEN

Diensten	Voorgangers	Collectes
26/03	Zendingszondag	
9:30uur	Ds. Aldrin Jensen - IER Nova Holanda Medewerking Groep Sonata - IER Carambeí	P <i>Zendings projecten Synode</i>
19:30uur	Ds. Roberto Verburg - IER Carambeí Col.	H
02/04	Ds. Roberto Verburg - IER Carambeí Col.	P <i>AASC: CACJ,</i>
19:30uur	Br. Jacques de Best - Carambeí	H <i>CDC en PROSAR</i>
09/04	Palmzondag	
9:30uur	Ds. Alexander Busch Lezing: Isabella Noordegraaf	P <i>Evangelisatie</i>
19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho Lezing: Jonathan Groenwold	P
13/04	Witte Donderdag	
19:30uur	Dienst met Heilig Avondmaal Ds. Alexander Busch Lezing: Julian v/d Riet	P <i>Diaconie</i>
14/04	Goede Vrijdag	
9:30uur	Ds. Alexander Busch Lezing: Katia Loman	P
16/04	Paaszondag	
9:30uur	Ds. Alexander Busch en Ds. Roberto Verburg Lezing: Lientje Groenwold	P/H <i>Evangelisatie</i>
19:30uur	Ds. João Los - IER Tibagi	P
23/04	Ds. Alexander Busch Medewerking Koor CACJ Lezing: Michel Bosmuller	P <i>AASC: CACJ, CDC en PROSAR</i>
19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho Lezing: Willem Bouwman	P
30/04	Ds. Alexander Busch Lezing: Willem Strijker	P <i>Diaconie</i>
19:30uur	Ds. Adriana Kuhn Busch	P

05/04 20uur Voorbereiding Bijbelstudie met Ds. Alexander Busch - Shalom.

VAN DE KERKENRAAD

Psalm 78: 1-4:

“Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het verleden, over dingen die vroeger gebeurd zijn en die wij van onze voorouders hoorden. Ook onze kinderen moeten dat weten. Wij zullen hun het verhaal vertellen over de machtige daden van de Heer, de wonderen die hij heeft gedaan.”

Na een periode van vakantie, zijn de normale activiteiten zoals Zondagschool, Club's, Catechesatie, Bijbelstudie, maandelijkse bijeenkomsten al weer op volle gang. Op het land verneemt men de hevige drukte van trekkers, combines en vrachtwagens, die de grote oogst van dit jaar weer naar de coöperatie brengen. Dankbaar zijn we God daarvoor, want we weten dat Hij alle dingen ondersteund met zijn machtige en goede hand.

De jongeren deden met vreugde mee aan het Carnaval kampweek van de IERB die gehouden is op het Instituto Cristão. Veel buiten spelen, zwemmen, kampvuurtje, en tussendoor ook tijd voor bijbelstudie, lofzang en gebed, waren de leuke integratie dagen tussen de jeugd van onze kerken. Op zondag 5 maart werd er in de morgendienst het Wereldgebedsdag gehouden, ook in de Lar was er een speciale dienst. Keurig verzorgd door de leden van wijk Ilha/Maracanã. Hartellijk dank aan een ieder de meegewerkt heeft aan deze dag.

De Algemene Ledenvergadering van de Kerk is gehouden op donderdag 9 maart. Ds. Alexander Busch hield een korte meditatie en las voor uit Psalm 78, dat liet nos denken aan het jaar thema, dat leid tot het christelijk onderwijs van onze kinderen, onze verantwoordelijkheid tegenover God, hoe gaan we hier mee om in deze moderne wereld? Hoe pak jij dat aan? Leg al uw vertrouwen op God de Heer, en behoud zijn geboden.

In het jaarlijks verslag, werden we met blijdschap herinnerd aan de geboorte van 10 kindertjes, 8 werden afgelopen jaar gedoopt, 6 echtparen ontvingen de huwelijkszegen en 11 jongeren hebben geloofsbelijdenis afgelegd. In stilte herdachten we het overlijden van 4 kerkleden. Binnengekomen met doopsattestatie was er 1, en 10 leden zijn overgegaan naar andere kerken (5 gedoopte en 5 belijdende leden). Aan het eind van 2016, tellen we 235 gedoopte en 441 belijdende leden, met een total van 676 leden.

Gemeente leden

Geboortes: we ontvingen het blijde bericht van de geboorte van Breno, zoontje van Emmelyn en Igor van den Broek op 17 februari, en we delen de vreugde van Rene e Rose Rabbers met de geboorte van Lucas Emanuel, op 20 maart. Bijde kindjes zijn een zegen in deze families, ontvangen uit Gods hand.

Doopbediening: op zondag 12 februari werden 3 kindjes gedoopt: Carolina, dochter van Catharina de Jager en Silmar Camargo; Carolina, dochter van Janice en Anselmo Westphal; en Valentina, dochter van Fernanda en Guy Canto; en op zondag 12 maart werd Luiz Gustavo, zoontje van Karine en Lucas G. Rabbers gedoopt.

Uitschrijving: Hendrika Willemien Martha Koers-Zegwaard, heeft haar uitschrijving aangevraagd van onze gemeente. Marita, zoals iedereen haar kent, keert terug naar Nederland, waar ze nog opzoek is naar een kerk of gemeente. We bidden voor de Familie Zegwaard in deze nieuwe situatie.

Mededelingen

Zending-dienst: op deze zondag, 26 maart, gaat Pr. Aldrin Jensen van de IER-Nova Holanda ons voor in de morgendienst. Ds. Roberto Verburg van de IER-Carambeí is de voorganger in de nederlandstalige avonddienst.

Avondmaal: Op donderdag 13 april hopen we het Heilig Avondmaal te vieren in een speciale dienst, 's avonds om 19:30 uur, in voorbereiding voor de dag der Opstanding van de Heer.

Gebed

In de momenten die we in stilte en alleen tot God spreken denken we aan hen die ziek of herstellend zijn. En dan vragen we als God onze ogen wil openen, dat we hen kunnen zien die het moeilijk hebben, dat we hen als steun kunnen nabijzijn, hetzij degenen die emotionele, relationele of financiële problemen moeten doorstaan. Laten we bidden voor heel de gemeente, en we denken aan de personen die vrijwillig het woord van God doorgeven aan onze kinderen, hetzij op de Zondagschool, Club's of Jeugdgroep. Amen.

Secretaris Geraldo H. Morsink

GEMEENTE

Relatório:

DIA DA ALEGRIA

No dia 11 de março de 2017, das 10h até 16h tivemos o Dia da Alegria no Clube Castrolanda. Esse evento foi organizado pelo Dep. de Evangelização da Igreja, para nós da Escola Dominical.

Nos reunimos no salão do Clube e lá o Evangelista Ezequiel deu as boas-vindas.

O palhaço Siricotico contou a história de Jonas, ele falou sobre obedecer aos pais. As crianças se divertiram muito com o palhaço. Depois foi servido pão com linguiça e de tarde bolo. Também fizemos muitas brincadeiras legais.

No final do dia as crianças foram buscadas pelos pais e todos saíram felizes.

Ramon Jager de Liz (7º ano)



Dia da Alegria > **fotos op de site!**

Cursos e liderança

Você gostaria de ser líder de algum curso oferecido pela Igreja?

Você já foi líder e gostaria de fazer novamente um treinamento para atualização?

Entre em contato com Teresa Borg
(durante o mês de abril).

KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER (09:30 uur – 10:30 uur)

Maart	23/03	Donderdag	Henry en Arletta Salomons
	28/03	Dinsdag	Inge en Willy Boer
	30/03	Donderdag	Jan en Catrien Noordegraaf
April	04/04	Dinsdag	Jan en Geesje Rabbers
	06/04	Donderdag	Jan en Netta Deen
	11/04	Dinsdag	Jan en Rietje Bouwman
	13/04	Donderdag	Lucas en Hilly Salomons
	18/04	Dinsdag	Rein en Janny Barkema
	20/04	Donderdag	Roelf en Jantje Kassies
	25/04	Dinsdag	Roelof en Gezina Rabbers
27/04	Donderdag	Roelof en Mini Kiers	



SPELLETJES MIDDAG

in Eben Haëzer

14 april 2017 om 15 uur.



THEECATECHESSE

→ WOENSDAG, om 15 uur
in Lar Eben Haëzer



- 26 april
- 31 mei
- 28 juni
- 26 juli

* Studie van het bijbelboek:

KOLOSSENZEN

door broeder

Jacques de Best

OPPAS

- 26/03 Johanna Farias, Ariana van Arragon
Karina, Allany en Rayane
- 02/04 Mariana Baldissera, Vivian Rabbers
Douglas Farias
- 09/04 Patricia Salomons, Thainá Petter
Felipe de Jager e Bruno P.
- 16/04 Alice Strijker, Veronika Petter
Laís Hey en Valéria C.
- 23/04 Willemien Strijker, Ariana van Arragon
Ana Rafaela en Yasmin
- 30/04 Ana Contente Boer, Johanna Farias
Karina, Allany en Rayane



BLOEMEN IN DE KERK



Maart	26/03	Fam. Rene Rabbers
April	02/04	Fam. Rafael Rabbers
	09/04	Fam. Hermann Rabbers
	13 en 14/04	Fam. Lucas Rabbers
	16/04	Fam. Lucas G. Rabbers
	23/04	Fam. Luciane Rabbers
	30/04	Fam. Margje Rabbers

Secretariaat

Het secretariaat is op woensdagmorgen open.

Kopij voor het volgende Kerkblad inleveren tot **05 April 2017**.

Contacten:

iercastrolanda@outlook.com / (42) 3234-1428 / 9127-2016

Koster Luiz: 8859-4471 / 9926-2608

Site: castrolanda.ierb.org.br



GEFELICITEERD JARIGEN !

18/03	Enzo Contente Boer	3
29/03	André Richard Bouwman	10
30/03	Giovanna Nathalia Leffers	4
05/04	Carolina de Jager Camargo	1
15/04	Laura Baldissera Bouwman	1
16/04	Carolina Galetto Husch	8
16/04	Daniel Mateus de Farias	1
19/04	Rebeca van der Vinne	9
19/04	Arthur Silva Janssen	2
16/03	Mevr. Manny Kassies de Jager	74
18/03	Mevr. Emma C. Los Husch	78
20/03	Mevr. Jantje Borg Morsink	73
26/03	Mevr. Netta Strijker Deen	75
04/04	Mevr. Geesje Noordegraaf Loman	77
07/04	Dhr. Jan Jitze Salomons	67
20/04	Dhr. Ubel Salomons	79
20/04	Mevr. Janny Strijker de Jager	77
20/04	Mevr. Geke W. Kiers Kassies	75

*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN !*