



Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda

Augustus - 2020

ENKELE VERSEN EN LESSEN VOOR DE COVID-19 TIJD

De Pandemische periode van Covid-19 had een grote impact op de hele mensheid. Niet alleen worden wetenschappers, gezondheidsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en gezondheidswerkers uitgedaagd door deze ziekte en de vele gevolgen ervan, maar de bevolking als geheel lijdt aan alle problemen die ermee samenhangen: lijden, angst en verdriet als gevolg van de ziekte zelf of als gevolg daarvan van de impact op andere gezondheidskwesties, de economie, politiek en relaties (gemeenschap, beroep, student, kerkelijk en gezinsleven).

Bij Christus 'discipelen, christenen, zijn de problemen vergelijkbaar, maar de manier om ermee om te gaan moet anders zijn. Deze tekst is bedoeld om, naar het voorbeeld van de profeet Jeremia, *'toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast'* (Kla 3,21). Hieronder staan enkele verzen, er kunnen velen zijn om ons hart met hoop te vullen en die ons waardevolle lessen leren voor deze periode waar we voor staan.

Zie, 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Mt 28:20). We hebben de grote troost dat Jezus elke dag bij ons is, altijd, zelfs als we het ons niet realiseren. Er is geen tijd, hoe moeilijk ook, wanneer we echt alleen zijn. We kunnen ons zo voelen, maar feit is dat Christus met ons is, ons versterkt, ons helpt. Ons gebrek aan geloof kan sterk zijn en ons anders doen denken, ons doen denken dat we in de steek zijn gelaten. Laten we op die momenten vasthouden aan de belofte, vertrouwen hebben in wat de Heer heeft gezegd. Hij stuurde ons ook de Trooster, de Heilige Geest, die ook altijd bij ons is (Jh 14: 16-17). Laten we ons herinneren dat Jezus zei: *"Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten"* (Mt

27,47) omdat de Vader, vanwege onze zonde, Hem op dat moment in de steek liet, zodat u en ik nooit in de steek zullen worden gelaten en worden vastgehouden totdat het einde. **De Drie-enige God, schepper en ondersteuner van het universum, houdt van ons en zorgt persoonlijk voor ieder van ons, hoewel we er soms aan twifelen.**

'Werpt al uw bezorgdheid op Hem, want Hij zorgt voor u' (1Pe 5.7). Omdat de Drie-eenheid voor ons zorgt en dit op veel manieren in ons leven laat zien, kunnen we, door bemiddeling van Jezus, met onze angsten omgaan door het leven van gebed. Het is alsof de apostel Petrus zei dat hij een grote last, ongerustheid, de zorg voor de toekomst, zou nemen en die in de handen van God zou leggen, zodat we lichter kunnen wandelen. Op basis van wat moeten we dit doen? In onze eigen geschiedenis! Het is alsof hij zei: "kijk naar je eigen leven, kijk terug en zie hoe God je tot dusver heeft vastgehouden". Zoals het oude liedje zegt: *"Als de vage verkondigingen van het leven zijn, als je met ontzetting oordeelt dat alles gaande is, tel dan de vele zegeningen, zeg ze allemaal tegelijk, en je zult met verbazing zien hoeveel God al heeft gedaan".* **Kijken naar de zorg voor God in het verleden helpt het heden met vertrouwen tegemoet te zien dat God onze toekomst al bewaakt.**

"Indien de HERE het huis niet bouwt, werken degenen die het bouwen tevergeefs; als de HERE de stad niet bewaakt, waakt de wachter tevergeefs" (Psalm 127.1). Deze verzen zijn niet geschreven om ons aan te moedigen niet verantwoordelijk te zijn. De psalmist zegt niet om gebouwen te maken zonder structurele berekeningen of om steden te verlaten zonder toezicht. De passage leert ons dat God uiteindelijk degene is die ons bewaart, dat wil zeggen dat als de Heer niet zegent, we hard kunnen werken, maar toch zullen we niet bereiken waarvoor we zo hard hebben gewerkt. Wetenschap, technologie, ideologieën, politici, naties en verschillende andere hedendaagse idolen hebben zich in klei getoond in deze periode waarin we leven. God heeft ze een voor een gebroken. Zelfs als we in de 21e eeuw leven en ondanks alle wetenschappelijke, technologische, culturele en beschavingsontwikkeling, voelen we ons nog steeds kwetsbaar tegenover een virus. Zelfs grote bedrijven gaan

kapot. Zelfs mensen die altijd hun leven hebben geleefd op zoek naar gezondheid gaan dood of worden depressief. We zijn kwetsbaar! Ik bekritiseer deze verschillende vormen van ontwikkeling hier niet. **Het zijn goede dingen. Technologie, wetenschap, goede economie en politiek, goede voeding, lichaamsbeweging, goede persoonlijke controle over financiën, dat is allemaal goed en helpt, vooral in moeilijke tijden als deze. Maar als God niet zegent, zijn ze als 'alles is ijdelheid en najagen van wind'** (Spr 1.14). En, zoals we hierboven hebben gezien, zorgt Hij voor ons.

'Ze waren unaniem in de tempel, braken brood van huis tot huis en aten hun maaltijden met vreugde en eenvoud van hart' (Handelingen 2:46). De nieuwtestamentische kerk kwam graag samen om God te aanbidden, te bidden, van het Woord te leren, deel te nemen aan de sacramenten en gemeenschap te hebben. De liefde die ze voor elkaar voelden, kwam niet alleen tot uiting in het delen van financiële middelen om elkaar te helpen. Ze genoten van het samenzijn en wisten dat **openbare, collectieve aanbidding, de plechtige vergadering voor de troon van God, door bemiddeling van Christus en de bediening van de Heilige Geest, een uniek moment was in het leven van gelovigen. Het blijft in het kerkelijke leven van vandaag! We kunnen nog niet allemaal bij elkaar komen op de Heilige Oproeping, maar we kijken er naar uit! Ondertussen "Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet"** (1Ts 5.11).

Laten we terugkeren naar de profeet Jeremia, laten we ons herinneren wat hij hem in zijn geheugen bracht om te hopen. Mogen zijn woorden ook ons hart verwarmen: *"Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe veldaden.-Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de Heer, al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht."* (Kla 3:22-25)

Ds. Flávio Américo

DIENSTEN

Diensten	Voorgangers	Collectes
02/08	9h30 Ds. Flávio Américo 19h30 Dra. Marilda de Oliveira	P AASC: CACJ, P CDC e PROSAR
09/08	9h30 Ds. Roberto Verburg Prediker: Ds. Geraldo Silveira Filho 19h30 Ev. Ezequiel de Carvalho	P Diaconie P
16/08	Diensten met Heilig Avondmaal 9h30 Ds. Roberto Verburg 19h30 Ds. Roberto Verburg	Evangelisatie P H
23/08	9h30 Dienst met Heilig Avondmaal Ds. Flávio Américo 19h30 Ev. Ezequiel de Carvalho	IRET P P
30/08	9h30 Ds. Flávio Américo 19h30 Ds. Roberto Verburg	P Evangelisatie H
06/09	9h30 Ds. Roberto Verburg 19h30 Ds. Flávio Américo	P AASC: CACJ, P CDC e PROSAR

05/08 20uur Voorbereiding Bijbelstudie met Ds. Flávio Américo

Collectes

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de IER Castrolanda:

Banco Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3
CNPJ 76.111.640/0001-30

VAN DE KERKENRAAD

Ledenlijst

- Op 12/07/2020 is Beatriz Sandrini de Boer geboren, dochter van Flávio Leandro de Boer en Elisa Sandrini de Boer.
- Op 16/07/2020 is Cecília Borg geboren, dochter van Cornélio Juan Borg en Vivian Machado Borg.
- Broeder Roelof Rabbers is op zondag 26 juli 2020 op 90-jarige leeftijd overleden. De begrafenisdienst vond plaats op 27 juli om 16.00 uur. Psalm 146.5-6 - *“Gelukkig is hij die hulp ontvangt van de God van Jacob, die zijn hoop stelt op de Heer, zijn God, de Schepper van hemel, aarde en zee en alles daarin! De Heer houdt altijd zijn beloften.”*

Diensten met aanwezigheid

We zijn verheugd aan te kondigen dat volgens gemeentelijk decreet 357/2020 - art. 17, de presenciaale kerkdiensten opnieuw zijn geautoriseerd.

In eerste instantie volgen de diensten vanaf zondag 26/07 het volgende wijze:

- voor ochtendienst nodigen we leden van 4 buurten uit om persoonlijk deel te nemen
- voor avonddienst worden leden uit alle buurten uitgenodigd om persoonlijk deel te nemen.
- dienstuitzendingen blijven online op het YouTube-kanaal van de kerk:
www.youtube.com/iercastrolanda

Obs.: Onder voorbehoud van wijzigingen, volgens besluiten, wordt iedereen vooraf op de hoogte gesteld in WhatsApp-groepen.

Vakantie

Ds. Roberto Verburg is op vakantie van 17 t/m 28 augustus 2020.

Evenementen

- Zondag 9 augustus starten we weer met zondagsschoolklassen met kinderen uit de 4 buurten die voor de dienst zijn uitgenodigd.

Alle andere evenementen gaan in het online of persoonlijk door, geadviseerd binnen de respectievelijke WhatsApp-groepen: Moment Bidden; Huisdiensten; Catechismus; Heidelberg-studie; Bijbelstudies; Liederen; Poëzie en Gebeden.

We hopen dat we ons allemaal geestelijk gevoed kunnen voelen door dit afstandswerk gedurende de corona-virus pandemie.

Hou je goed en zorg voor elkaar!

Secretaris - Hermannus Morsink

Instituto Reformado de Educação Teológica



IRET in actie

De kerk is vanaf het begin kostbaar voor de Heer. Dat komt omdat zij Zijn uitverkoren volk is. Vanaf het begin, toen God Zijn volk tot Zichzelf riep, heeft Hij contact met Hem gehad door hen te openbaren, te leiden, lief te hebben en de opdracht te geven om een missie uit te voeren die God sinds de grondlegging van de wereld had gepland. Deze missie is Zijn eigen missie genaamd Missio Dei in christelijke kringen.

Deze missie van God, om de wereld te bereiken met de boodschap van redding aan alle volkeren, werd toevertrouwd aan Zijn geliefde kerk. God stuurde eerst Zijn Zoon om ons met God te verzoenen en beiden stuurden de Heilige Geest (Johannes 1: 1-5, 14; 14:16) die samen de kerk stuurde als een instrument om deze taak te volbrengen die Hij begon. De taak van redding, om volkeren met zichzelf te verzoenen.

God houdt zoveel van Zijn kerk - Zijn bruid, die haar zo'n belangrijke en heerlijke missie heeft toevertrouwd. Om dit werk van zorg voor de kudde van de Heer uit te voeren en anderen buiten de kudde te bereiken, geeft God haar de Heilige Geest, met de meest uiteenlopende gaven en geeft hij manieren om te groeien en vooruit te komen in deze nobele missie.

Op een speciale manier zegen God ons op dat moment met het IRET (Reformed Institute of Theological Education) om ons te helpen en ons voor te bereiden op de uitvoering van onze oproep en missie. Deze missie werd niet aan enkelen toevertrouwd, maar aan de hele kerk, die samen deelneemt en op alle mogelijke manieren werkt, zodat deze plannen van God kunnen worden vervuld. Op deze manier nemen ouders deel aan deze missie door hun kinderen de Heilige Schrift te onderwijzen, onderrichten, en de opleiders hun leerlingen te instrueren, predikanten werken aan de bouw van de hele kerk en samen proberen ze het evangelie te brengen aan degenen die de boodschap nog niet hebben gehoord van redding. IRET's rol is om ons in staat te stellen zodat iedereen zijn taak kan vervullen, in deze grote missie om het goede nieuws naar de uiteinden van de aarde te verspreiden.

We danken God voor de start en het werk van IRET, dat op 30 juli het voorrecht had zijn eerste cursus te voltooien. Gezien onze huidige omstandigheden kunnen we zeggen dat de cursus geslaagd is. IRET heeft meer dan zestig certificaten toegekend aan deelnemers, niet alleen leden van de IER's, maar ook van verschillende kerken in heel Brazilië. Wat een vreugde om samen aan deze missie van God te kunnen deelnemen! We prijzen God voor de IERB's en feliciteren hen met dit prachtige initiatief om onderwijs te geven aan de kerk van de Heer. Mogen we met enthousiasme doorgaan met het voorbereiden en uitbreiden van het Koninkrijk van God en aldus de missie vervullen die Hij ons heeft gegeven - Zijn geliefde kerk die zegt: "Ga de hele wereld in en verkondig het evangelie aan alle mensen!"



BLOEMEN IN DE KERK

Aug	02/08	Fam. Robie en Cristiane Los
	09/08	Fam. Rodrigo en Amanda Marcondes
	16/08	Fam. Rafael en Vivian Rabbers Marinho
	23/08	Fam. Cássio en Alice Menarin
	30/08	Fam. Denilson en Nelía Menarin
Sep	06/09	Fam. Alexander en Patricia Mittelstedt

GELUKKIGE VERJAARDAG!

05/08	Luiza Cantele Borg	7
09/08	Luana Beatriz Rabbers Marcondes	8
10/08	Manuela Moreira Machado	3
13/08	Marianne Moreira de Boer	3
19/08	Sebastião Ribeiro Borg	1
26/08	Cecília Johanna Strijker	5
28/08	Karin Aafke Janzen	1
06/08	Sra. Gezina v/der Scheer Rabbers	84
08/08	Sr. Roelof Groenwold	66
25/08	Sra. Fokje Fokkema de Jager	84
28/08	Sr. Reinder M. Barkema	81



*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD!
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN!*

CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg	99123-4513 / rcverburg@gmail.com
Ds. Flávio Américo	99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho	99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina Loman:	99127-2016 / iercastrrolanda@outlook.com
Koster Luiz do Prado:	99968-7727

RUSTDAG

Maandag:	Ds. Flávio en Ev. Ezequiel
Woensdag:	Ds. Roberto

CONVITE para a EBF que este ano recebe um novo nome: **EBQ**.
Sexta-feira a palhacinha Pipoca fará o convite por vídeo para as crianças
Conheça o palhaço Adalberto pé de chinelo!



EBQ 2020 Escola Bíblica da Quarentena

A EBQ acontece por meio de **uma sequência de quatro vídeos e atividades**, lançados semanalmente pela plataforma da Escola Evangélica, grupos da Escola Municipal e da Escola Dominical.

O **material para as atividades e surpresas** serão entregues para crianças em idade escolar até o 5º ano no **sábado dia 01/08** em frente à igreja em forma de "drive thru" das 14 às 16 horas.



Contamos com a participação das crianças

VAI SER DIVERTIDO !!!

Prof.ª Anna Lucia (Ensino Religioso) e
Departamento de Evangelização IER Castrolanda.



Igreja Evangélica Reformada
de Castrolanda



<http://castrolanda.ierb.org.br/>



www.youtube.com/iercastrolanda



www.instagram.com/iercastrolanda/



www.facebook.com/iercastrolanda



iercastrolanda@outlook.com



+55 (42) 99127-2016



+55 (42) 3234-1428