



# Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda

September - 2020

---

## De kerk, het onderwijs en evangelisatie

Vandaag is er een groot debat over de verantwoordelijkheid van christelijk onderwijs voor kinderen en jongeren. Verschillende opvoeders en religieuze categorisch bevestigen dat de verantwoordelijkheid van religieuze leer van kinderen ligt absoluut bij ouders wier verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar. Aan de andere kant, en misschien scherper in de praktijk, is er de mening dat christelijk of bijbels onderwijs bij de kerk ligt, of misschien school, omdat haar leiders bereid zijn om Gods volk in deze zaken te leiden.

De Schrift, vanaf het begin, heeft toegeschreven aan de ouders de religieuze opvoeding van hun kinderen (Det. 6). Ze moeten hun kinderen het Woord van God leren op zo'n manier dat het in hun herinneringen was gegraveerd. Het onderwijs zou echter pas voltooid zijn als een persoon oefende (bewaakt) wat hij had geleerd (Det.29:29). Op deze manier werden het karakter, de ethiek en de beginselen van het leven van de mensen gevormd volgens Gods leringen.

Naast de vorming die in het huis wordt aangeboden, ontvingen de kinderen theologische onderwijs (de Wet) door priesters. Formeel waren de onderwijsinstellingen in Israël in principe de tempel, de scholen van synagogen en profeten (Mi.2:7; De. 4:7). In synagogen en in de tempel werd het religieuze onderwijs verdiept en de rechtshandhaving serieus genomen door individuen te confronteren toen ze het overtraden. De educatieve bijdrage van de profeten was ook opmerkelijk. De profeet was een centrale figuur in het nationale onderwijs vanwege zijn constante aansporingen en herinneringen met betrekking tot Gods doeleinden en wil voor de Israëlitische natie en de noodzaak om een correct leven te leiden. Op deze manier vormde het theoretische en praktische bijbelse onderwijs, thuis en op school, het geheel van het Israëlitische onderwijs dat kinderen voorbereidde om licht te zijn in de samenleving tussen de naties waar ze woonden.

Vroege christenen erfden van hun voorouders de traditie van het onderwijzen van de goddelijke wetten aan de gemeenschappen van de tijd. Het kan worden waargenomen in de apostolische praktijk de sterke nadruk

op onderwijs, een fundamenteel aspect in de vorming van nieuwe christenen in deze periode van de kerk. De discipelen van Christus kregen de opdracht om *discipelen van alle naties te maken* (Mt 28:19), wat onderwijs betekent. De apostel Paulus, als christelijke opvoeder, met als doel om mensen de leer van Christus te onderwijzen is een voorbeeld bij uitstek van visie en gehoorzaamheid aan dit mandaat van de Heer.

In de loop der jaren werd religieus/christelijk onderwijs verdrongen door andere filosofieën en leringen die scholen en universiteiten binnendrongen en de samenleving overschaduwden vanwege de stilte en het weglaten van de kerk.

Met de Protestantse Reformatie was er een revolutie van denken als gevolg van de herontdekking en de studie van de Schrift; de kerk werd toen gewekt aan zijn echte transformatieve onderwijsopdracht. Johannes Calvijn, een groot theoloog en opvoeder, veroverde het mandaat van de Heer om discipelen te onderwijzen en te maken. Zo bevorderde het een onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs dat gericht was op de Schrift, beschikbaar voor iedereen, rijk en arm, jongens en meisjes, met als doel de samenleving volledig verbijsterd en verloren te hervormen. Hij begreep dat alleen het Evangelie van Jezus Christus kinderen en jongeren herstelt en vormgeeft om de samenleving zo te hervormen of te transformeren; en dat onderwijs de beste manier is om een volk te evangeliseren. Kinderen moeten worden geïnstrueerd in de christelijke religie, onderwezen op een zodanige wijze dat ze in staat zou zijn om bijbels te debatteren over het geloof en de huidige thema's. Religie moet intelligent, intellectueel en emotioneel zijn. Onwetendheid is de grootste vijand van religie, want het is de moeder van kettertjes. Een onwetende geest is een vruchtbaar veld voor het zaaien van alle ideologie en onjuiste leer.

Met grote moeite, moed en ijver opende Calvijn theologische scholen om jonge mensen op te leiden, niet alleen om voorgangers of predikers van het Woord te zijn, maar ook opvoeders, artsen, advocaten, enz. Deze scholen, universiteiten en hun vele geschriften waren rijk aan een rijke erfenis voor Europa en de wereld.

Leven in uitdagende tijden en de samenleving verstoken van waarden, ethiek, principes, kennis en geloof, de kerk heeft een unieke verantwoordelijkheid en kansen. Veel christelijke en religieuze gezinnen bevinden zich verward en niet in staat om hun kinderen heilige waarheden te leren omdat ze zelf niet weten. Zo betreden hun kinderen de seculiere universitaire wereld en worden hun geest gevormd door een indoctrinatie die vaak zelfs verderfelijke, destructieve van geloof en waarden is. Op deze manier vormt de samenleving... een seculiere samenleving zal onvermijdelijk bevorderen kennis volgens haar huidige begrip van wat haar

mensen nodig hebben om teslagen.. . Een succesvol seculier onderwijs zal een generatie met een seculier wereldbeeld voortbrengen.

Een christelijke samenleving streeft ernaar om te leven volgens haar begrip van wat God vereist. Haar definitie van succes is vooral gerelateerd aan hoe ver ze in staat is om te voldoen aan deze hoge normen. Uw idee van een succesvolle opleiding zal er een zijn die jonge mensen met een christelijk wereldbeeld zal produceren.

De kerk van de Heer heeft een missie in de wereld om het te evangeliseren, de Schriften te onderwijzen en tot Christus te transformeren, in de kracht van de Heilige Geest. Onderwijs, theologisch onderwijs is de meest effectieve methode om de samenleving te infiltreren en te hervormen. Elke dag zien we de kracht die onderwijs uitoefent bij het vormgeven van de geest van onze kinderen. Veel ouders huilen en klagen tot het punt van te zeggen dat ze hun kinderen hebben verloren in universiteiten en hogescholen. Wat doet de kerk om deze situatie te veranderen?

Als zendingskerk moeten we een intelligent, actief en moedig initiatief nemen en van binnenuit verder gaan. We moeten kijken naar het voorbeeld van onze voorouders, de verordeningen van de Heer in de Schrift, en goede theologische scholen openendie mannen en vrouwen van geloof kunnen opleiden tot bekwame predikers, zendingen en opvoeders om de samenleving te infiltreren en te transformeren. Jonge afgestudeerden op dergelijke scholen kunnen naar lagere en middelbare scholen worden gestuurd om het Woord van God serieus te onderwijzen, samen met andere disciplines, waarbij de nadruk wordt gelegd op de centrale plaats van Christus tijdens het onderwijs. Ze zullen onze kinderen en jongeren de weg van de Heer kunnen leren, zodat ze met vertrouwen kunnen leven in een seculiere wereld; zij kunnen hoogleraren van universiteiten, politici, schrijvers en besluitvormers zijn die hun burgerlijke functies zo effectief mogelijk vervullen door God in de wereld te verheffen en te verheerlijken en hem te transformeren.

Evangelische scholen hebben een specifieke onderwijsmissie. De kerk moet investeren in meer christelijke scholen en haar curriculum zodanig ontwikkelen dat de bediening van het Woord in de eerste plaats wordt benadrukt, waardoor kinderen en jongeren de Schrift kennen en toepassen in hun dagelijks leven. Hun leraren, werknemers en schoolhoofden moeten theologisch worden opgeleid, samen met hun gevarieerde disciplines, zodat ze holistisch en met impact kunnen onderwijzen. Christelijk onderwijs is een bijbelse orde waarnaar geen christen mag vluchten (Det 6:6-9). Elke leer moet met toewijding en geloof worden onderwezen, in de zekerheid dat God de beste leraar is die onderwijst door Zijn Woord. Christelijk Onderwijs moet een compleet pakket voor iedereen bieden en leiden tot academisch,

spiritueel, fysiek, emotioneel, sociaal en zelfs economisch succes. Het moet resulteren in mensen die kunnen bijdragen aan de dienst aan de kerk en de wereld. Zemoetenin staat zijn om het evangeliete prediken en hun plaats in te nemen in de kerk en in het maatschappelijk leven. De kerk deve produceren volledig gevormde leiders, mensen die kunnen denken oorspronkelijk en creatief enin staat zijn om het koninkrijk van Godte verdedigen in een beschadigde wereld.

Goed voorbereide christelijke opvoeders zullen de wereld om hen heen evangeliseren en hun studenten de kennis doorgeven dat ze hun karakter hervormen en hen de sleutel tot een zegevierend en getransformeerd leven presenteren. Zo kunnen ze onmisbare middelen hebben om het hoogste doel van het menselijk bestaan te bereiken: de heerlijkheid van God.

*Dra. Marilda de Oliveira*

## DIENSTEN

Diensten		Voorgangers		Collectes
<b>06/09</b>	9:30uur	Ds. Roberto Verburg	<b>P</b>	<i>AASC: CACJ, CDC en PROSAR</i>
	19:30uur	Ds. Flávio Américo	<b>P</b>	
<b>13/09</b>	9:30uur	Dra. Marilda de Oliveira	<b>P</b>	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho	<b>P</b>	
<b>20/09</b>	9:30uur	Ds. Flávio Américo	<b>P</b>	<i>Zending Synode</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg	<b>H</b>	
<b>27/09</b>	9:30uur	Ds. Roberto Verburg	<b>P</b>	<i>Zending Dirce Verbur</i>
	19:30uur	Ds. Flávio Américo	<b>P</b>	

**02/09**      20uur      Voorbereiding Bijbelstudie met Ds. Roberto Verburg

### Collectes

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de IER Castrolanda:

Banco Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3  
CNPJ 76.111.640/0001-30

## VAN DE KERKENRAAD

Deze maand hadden we het voorrecht om het Heilige Avondmaal te vieren, het was verheugend om in gemeenschap te zijn als een kerk van Christus. Binnenkort hopen we in staat zijn om de doop te dienen voor kinderen in de gemeenschap.

### Rol de Membros Geboren

Geboren op 10 augustus 2020 Livia Cantele Borg, dochter van Pablo Bruno Borg en Valquíria Cristina Cantele Borg,  
Gestorven op 6 augustus 2020 Jonice Napoli Kiers.

### Evangelisatie

De maand september, zoals traditioneel de maand van de zending in onze kerken wordt genoemd, dan houden we een speciale collecte voor de zendingskampen die op zondag 20 september en door de week worden gehouden.

### Benoeming van nieuwe leden in de kerkenraad

Wij vragen de leden om zich voor te bereiden op de benoeming van nieuwe leden in de kerkenraad op 20 en 27 september alleen bij ochtenddiensten. De aftredende derligen zijn: Douwe Jantinus Groenwold, Jan Ate de Jager, Eltje Jan Loman Filho, Marina Rian Barkema van der Vinne en diaken Arjan Egbert Noordegraaf. Wij herinneren u eraan dat niet kan worden genomineerd voor kandidaten de directe familieleden van de kerkenraads leden, en ook de kerkenraads leden die vorig jaar aftreden zijn: Roberto Meindert Borg, Doroti Santos Petter, Rolinda Carolien Salomons en Pablo Bruno Borg.

Secretaris - Hermannus Morsink

### Collectes

05/07	R\$ 4.090,00	Diaconie
12/07	R\$ 4.320,00	Evangelisatie
19/07	R\$ 7.010,00	AASC
26/07	R\$ 7.314,00	Evangelisatie

## GEMEENTE

Dankbetuiging

*“... niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, ...”*  
Rom. 8:39b

Onze dank gaat uit naar iedereen die op de een of andere manier heeft deelgenomen aan het afscheid van mijn man, onze vader, schoonvader, opa en opaopa, of het nu digitaal, aanwezigheid ter plaatse of in gedachten was. Deze steun was voor ons heel speciaal.

Familie Gezina v/d Scheer Rabbers

### Getuigenis van een stel uit de pasgetrouwde cursus

Hallo! We hadden de vreugde van deelname aan de paren cursus met Ds. Roberto en Aricha. Onze wandeling samen begon 12 jaar geleden, zelfs als jonge mensen, gingen we door vele fasen en ontdekkingen totdat we besloten om onze band van liefde voor God te vereeuwigen met ons huwelijk, een speciale dag. Maar met zekerheid wordt de coëxistentie zelfs na jaren samen iets uitdagends dat ons constante aanpassingen en gezwellen brengt. De cursus hielp ons details te zien die het totale verschil maken in ons dagelijks leven, om te denken als onze partner en om onze problemen op te lossen in een triade die God onze stichting. We hebben alleen pluspunten, in feite alle traktaties die we krijgen van Annie. Elke week van de cursus, zelfs als online, maakte dat we ons welkom voelden. Ik denk dat het hebben van een moment in een paar, zelfs met de aanwezigheid van de kinderen toont het belang dat we hebben voor elkaar, en hoe we dit moeten versterken voor God elke dag, routinematig en niet alleen op de dag van de ja bij het altaar. Wij danken u allen met grote genegenheid voor al uw inzet. Bedankt, Reynold en Maysa.

### Relatório EBQ

Sentimos muita alegria de podermos realizar uma EBF, mesmo que diferente, desta vez chamada de EBQ, **Escola Bíblica de Quarentena**. Crianças da Escola Dominical, Escola Relindis Capilé e Escola Evangélica participaram das atividades especiais em quatro sextas-feiras seguidas de agosto, quando vídeos e atividades foram enviados às crianças.

Antes disso preparamos 360 kits com atividades e surpresas para as crianças. Entregamos em sistema de drive-thru na frente da igreja, o que foi pouco procurado, e seguimos com a entrega em outro ponto e nas próprias escolas.

O missionário Hudson Zanoni preparou vídeos com a mensagem sobre a Senha do Coração, Jesus, onde seus filhos também colaboraram de forma muito bacana sobre a importância de seguir o manual, a Bíblia, e ser missionarozinho. Nossas crianças puderam se divertir em casa, como o Palhaço Adalberto, personagem dos vídeos, e montar seu marca-páginas.

O Ensino Religioso nas duas escolas é dado pela professora Anna Lucia Treur. Ela relata que teve respostas muito legais tanto dos pais quanto dos alunos. Percebeu inclusive que não apenas as crianças participaram, mas a família toda se envolveu. As crianças cantaram músicas e participaram ativamente das atividades o que trouxe uma enorme satisfação pelo trabalho realizado.

O Departamento de Evangelização divulgará algumas fotos e áudios de depoimentos das crianças, pois foi muito gratificante ver e ouvir o retorno deles.



IER CASTROLANDA

# Milagres de Jesus

Dias: qui 10, 17 e 24 setembro 2020

Horário: 20h

Local: Shalom

Ministração - Pr Roberto Verburg

**VENHA PARTICIPAR  
DOS ESTUDOS VOCÊ TAMBÉM!!**

## BIBLIOTECA DO IRET

LIVROS TEOLÓGICOS OU EVANGÉLICOS E  
DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL

Ajude-nos a formar a Biblioteca do IRET:

1. Doe livros novos ou usados;
2. Contribua financeiramente através da conta do Sínodo da IERB: Banco Itaú, ag. 3764 c/c 17067-0. CNPJ: 11.604.021/0001-32. Marcar referência: livros.

Quer saber mais? Entre em contato conosco:  
[iret.contato@gmail.com](mailto:iret.contato@gmail.com)

*Doe Livros  
Compartilhe Conhecimento  
Propague o Evangelho*







## PRÓXIMO CURSO: A IGREJA REFORMADA

### QUANDO

1, 8, 15, 22 e 29  
Outubro de 2020  
20-21h

### ONDE

IER Carambei Colônia  
(Presencial ou a distância por  
link a ser divulgado)

Av. dos Pioneiros,  
nº 1654  
Carambei-PB

### PÚBLICO-ALVO

Todos os cristãos

### PROFESSORES

Pr. Roberto Verburg  
Pr. Raul Sietsma  
Pr. João de Deus Los  
Dra. Marilda de Oliveira

### CUSTO

Custo administrativo de  
R\$ 25,00

Depositar no Banco Itaú  
agência 3764, c/c 17067-0  
Mencionar referência:  
Curso 2IR

### DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO

25 de setembro de 2020

### COM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Inscrições  
abertas!

Participe do novo curso lançado pelo IRET!

Faça sua inscrição pelo Google Forms

<https://forms.gle/8iD7YABRosm228Lsg>

## BLOEMEN IN DE KERK

Sep	06/09	Fam. Alexander en Patricia Mittelstedt
	13/09	Fam. Cleverson en Daniela Mocroski
	20/09	Fam. Marcos en Nathalia Moreira
	27/09	Mevr. Jantje Morsink
Okt.	04/10	Fam. Geraldo en Henriette Morsink
	11/10	Fam. Hermannus en Ana Morsink
	18/10	Marijke Morsink
	25/10	Fam. Nicolaas en Ina Nienhuys



## GELUKKIGE VERJAARDAG!

03/09	Thomas Swart Bosmuller	10
09/09	Bianca Carvalho Petter	7
12/09	Albert Reinder Barkema Neto	3
13/09	Clara Emilia Strijker	3
16/09	Maria Luiza Rabbers Smilewski	2
17/09	Romero Noordegraaf Hey	9
20/09	João Vitor Rabbers Smilewski	4
27/09	Matteo Quirrenbach Boer	3
27/09	Samuel Quirrenbach Boer	3
03/09	Mevr. Trijntje Kiers Salomons	81
12/09	Mevr. Emilia Kugler Strijker	65
14/09	Dhr. Teunis J. Groenwold	72
17/09	Mevr. Aafke Strijker Rabbers	83
17/09	Dhr. Johan C. Kiers	71
17/09	Mevr. Wieneke Groenveld Salomons	69
20/09	Dhr. Jan Noordegraaf	75
28/09	Mevr. Catrien H. Borg Noordegraaf	73



*EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD!  
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  
EN MET HEM TE DELEN!*

### CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg	99123-4513 / <a href="mailto:rcverburg@gmail.com">rcverburg@gmail.com</a>
Ds. Flávio Américo	99808-0604 / <a href="mailto:flavioamericodc@gmail.com">flavioamericodc@gmail.com</a>
Ev. Ezequiel de Carvalho	99927-3042 / <a href="mailto:ezequieldecarvalho@gmail.com">ezequieldecarvalho@gmail.com</a>
Secr. Catharina Loman:	99127-2016 / <a href="mailto:iercastrolanda@outlook.com">iercastrolanda@outlook.com</a>
Koster Luiz do Prado:	99968-7727

### RUSTDAG

Maandag:	Ds. Flávio en Ev. Ezequiel
Woensdag:	Ds. Roberto